

Afhaalmenu

Vrijdag 9 oktober 2009

Menu 1

Sukadelapje met rode kool een aardappelpuree

€7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

tel. **0593 523288**

Tis klaar

Naar aanleiding van mijn schrijven van vorige week is er heel wat commotie ontstaan. Zowel kritiek als applaus was mijn deel. Nu ben ik niet uit op applaus maar ik vond gewoon dat ik het even van mij af moest schrijven. Het deed mij bijzonder goed dat de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, samen met de locoburgemeester van Rotterdam, Jantine Kriens, verhaal kwamen halen bij mij in de Cerck. Onder het genot van een kopje koffie hebben we het er gewoon even over gehad. Uit dit gesprek kwam naar voren dat het toch niet de bedoeling was dat er in Beilen overlast zou ontstaan door de bewoners van Duurzaam Verblijf. In Amsterdam was de overlast in ieder geval een stuk minder geworden. Ik, die bijna als enige **niet** tegen de komst van dit verblijf was, heb de pech gehad dat het een paar keer goed mis is gegaan in de Cerck. Ik was hier nogal ontstemd over en heb mijn kritiek geuit in mijn wekelijks briefje en wat mij betreft ben ik er nu klaar mee.

Streep eronder!

De zaak moet wel draaiende blijven en daar hebben wij, van de Cerck, het druk genoeg mee.

Gisteren had ik nog net even tijd om met mijn hondje door Terhorsterzand te lopen. Na een fikse wandeling kwamen wij weer bij de auto aan en deed de achterdeur van de auto alvast open voor de hond. Zag ik plotseling een konijntje over het pad rennen. Ja hoor, Ollie er achter aan. Het bos weer in. Ik er ook maar achter aan en heb een half uur lopen zoeken. Ik kon roepen wat ik wilde maar nergens te bekennen. Ik denk, dan loop ik maar weer naar de auto om de riem op te halen en dan ga ik wel weer zoeken. Kom ik bij de auto en wie zit er achter het stuur? Ollie. Hij drukte per ongeluk ook nog op de claxon toen hij mij aan zag komen lopen.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!