

Afhaalmenu

vrijdag 8 januari 2021

Geen menu

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Gelukkig nieuwjaar

We zitten nog steeds in een harde lockdown. Dat is geweldig kloten allemaal. Voorlopig blijven we hier ook nog wel in. Het is misschien raar zeggen maar op dit moment kan ik mij ook niet vrij maken om weer aan het werk te gaan. Sinds de komst van Anna en Hennie, de twee kippen die ik van een familielid heb gekregen, ben ik de ganse dag bezig met dit duo. Nu zult u denken dat die kippen zich zelf wel redden maar dan vergist u zich. Iedere morgen moet ik ze voeren, de eieren rapen en het deurtje van het kippenhok open zetten zodat het wel echte scharrelkippen zijn en blijven en ze lekker in de tuin kunnen scharrelen. Daar zit het hem nou net in. Dat scharrelen gaat buiten de perken. Ik had gaas onder de heg langs gemaakt opdat ze niet zouden weglopen. Dit bleek niet afdoende. Ik ging ze observeren om te kijken hoe ze ontsnapten. Wel twintig keer heb ik ze uit de naastgelegen droge sloot gehaald en ze weer op hun eigen grondgebied gezet. Iedere keer moest ik weer een gat in de heg dichtmaken met gaas of planken. Ik dacht dat ik het nu onder controle had tot de buurman met een kip onder zijn arm aan de deur stond. De andere kip liep al bijna in de Brinkstraat. Nog eens observeren en ja hoor, ze vonden nog een gaatje. Gat kipdicht gemaakt en zowaar bleven ze eergisteren de hele dag in de tuin. De avond viel en ze scharrelden zo het hok weer in naar hun slaapkamer. Tevreden ging ik ook maar naar bed want de volgende dag weer vroeg uit de veren. Vanmorgen, als u dit leest gisteren, het zelfde ritueel. Voeren, eieren rapen, waterbakje vullen en deurtje open. Ze waren zichtbaar blij met mijn aanwezigheid. Denk ik. Eerst maar even naar de Cerck want het vierde kwartaal moet ingeleverd bij de boekhouder. Nu valt er niet zoveel in te leveren met zo'n harde lockdown maar het moet wel. Uurtje later naar huis en ja hoor. U raadt het al. Anna en Hennie verdwenen. De hele buurt uitgekamd. Alle burens plus enkele familieleden en overige kennissen hielpen mee zoeken. Bij alle burens in de tuin gekeken. Niets. Nu is er een buurman die ook kippen heeft. Hij had die van mij niet gezien. Ik liet hem een foto zien van Anna en Hennie en die leken precies op zijn kippen. Misschien nog wel familie dacht hij. Geen Anna en Hennie. Met de noorderzon verdwenen. Tegen de avond kwam de buurman die ook kippen heeft vertellen dat hij toch twee kippen meer had dan voorheen. Hij had ze voor de zekerheid toch maar even geteld. De kippen zonder ringetje mocht ik meenemen. U begrijpt dus wel dat je met het bezit van twee kippen er geen ander werk op kunt nahouden. Morgen moeten ze voor straf de hele dag binnen blijven. Een korte maar harde lockdown. Gisteravond maar eens lekker kip gegeten.

Gelukkig nieuwjaar!!