

Afhaalmenu

vrijdag 7 maart 2014

Steak met gebakken aardappelen, warme groenten

en een toetje

€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

Groet uit Londen

Ben er even tussenuit. De zaak loopt gewoon door maar de helft van de directie heeft een weekje vakantie. De andere helft neemt waar. Die ene helft die nu dus vakantie heeft zat afgelopen week voor vier dagen in Londen. Elizabeth had al eens gebeld waarom het zo lang duurde dat we op bezoek komen. Dat moest er nu dan maar van komen. Via internet een goedkope vliegticket geregeld bij Ryanair. Zeventig euro per persoon. Heen en terug.

Een dag voor vertrek kwam er een mail dat het de bedoeling is dat je online incheckt. Thuis aan het inchecken geslagen en dat ging goed behalve dat de boardingpass niet kon worden uitgeprint want er is thuis geen printer aanwezig. Dan moeten ze dat op vliegveld Eindhoven maar even uitprinten. Aldaar aangekomen bleek dat het toch echt de bedoeling was om dat ding thuis uit te printen. We konden wel mee naar Londen maar dat kostte zeventig euro per persoon extra. We hadden geen keus. Zo werd de reis prijs dus verdubbeld. Ook de openbaar vervoerskaartjes waren al besteld. We konden zo vanuit het vliegtuig met het openbaar vervoer naar het centrum van Londen alwaar ons hotel was gevestigd. Dat hadden we gedacht. De kaartjes waren oké maar die golden niet voor de trein naar Liverpoolstreet. Veertig euro per persoon. Met de trein was het drie kwartier dus dat stukje loop je ook niet zomaar even. Eenmaal op Liverpoolstreet aangekomen konden we met de Underground naar het hotel. Hotel King William lag in de wijk Greenwich. Dit bleek in zone drie te liggen. We hadden kaartjes voor zone 1 en 2. Men, wie dat dan ook moge zijn, had ons verzekerd dat je voor Londen goed uit de voeten kon met zone 1 en 2. Niet dus. We zijn er wel gekomen. Met de DLR. Dit staat geloof ik voor Dockmans Light Railway. Een soort Arriva maar dan Engels. Die gaat grotendeels boven de grond. Dan zie je wel wat. Zo kwamen we door de meest criminele wijk van Londen, Canary Warf. Hier zijn de grote banken gevestigd in enorme wolkenkrabbers. Voor je leven hoef je daar niet te vrezen, voor je geld wel. Verder heel leuk gehad en veel gezien. Hoogtepunt was natuurlijk het bezoek op Buckingham Palace. We werden hartelijk ontvangen. Na de High Tea werd ons verzocht om toch vooral de hartelijke groeten te doen aan de Ondernemers van Hartje Drenthe en hun clientèle. Bij deze!

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!