

Afhaalmenu

vrijdag 7 juni 2013

Gehaktbal met aardappelkroketjes en komkommersalade

€ 7,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

Van alles en nog wat

De Fiets4daagse komt door Beilen dit jaar. Ik heb de route gezien en kwam tot de conclusie dat een portie humor niet ontbreekt bij de route-uitzetter. De route vanaf Diever die ons 23 juli aandoet gaat vakkundig over de Ventweg Noord alwaar de fietsers de achterkant van de winkels kunnen bekijken. Ook kunnen zij dan zien hoe de politie de auto's achter het bureau parkeert. Toch een keer iets heel anders. Vanuit Westerbork komen ze door Beilen op 26 juli maar hier een stuk minder humor. Hierbij wordt de halve Brinkstraat aangedaan zodat de ondernemers in de andere helft hierover zeer aangedaan zullen zijn. De Fiets4daagse is net als het weer. Je doet er niets aan. Dat hebben we vorig jaar wel ondervonden.

In Rusland kun je in de horeca tijd kopen. Je betaald gewoon voor de tijd dat je er zit. De consumpties zijn in de afgehuurde tijd inbegrepen. Een soort All Inclusive pakket. Wat vraag je dan voor een uur? Geen idee. Het schijnt goed aan te slaan dus wellicht leest u binnenkort dat het ook in Nederland zijn intrede doet.

Alarmerende berichten op TV Drenthe over de crisis in de Drentse horeca. Het water staat hen aan de lippen, aldus diezelfde TV Drenthe. Wij, van de Cerck, zijn er van overtuigd dat de komende zomer alles goed zal maken. Houd moed! Wij hebben de banken gered met ons belastinggeld. Nu is het de beurt aan de banken om noodlijdende horecabedrijven te redden.

Lees ik net in de Beiler Courant van april 1963 dat onder voorzitterschap van Eppo Stel de Beiler middenstandsvereniging haar 50 jarig bestaan viert. Dit houdt in dat we dit jaar het 100 jarige jubileum zouden moeten vieren. Ook al heet onze vereniging tegenwoordig "Ondernemers Hartje Drenthe". We moeten dan maar een verzoek indienen om het OHD tot Hofleverancier te ridderen. Ik zal de Koning en Koningin uitnodigen om vrijdag 14 juni aanwezig te zijn op ons 100 jarige jubileum. Dit wordt gevierd in de Cerck tijdens de maandelijkse ondernemersborrel die voor de verandering een week is opgeschoven. Vroegen twee gasten mij op het terras of ze zich bevonden in de Hoofdstraat van Beilen. Ik zei dat dit de PC Hoofdstraat van Beilen is. Ze waren wel eens in de echte PC Hoofdstraat geweest. Ik zei, "Maar wij hebben de Zeeman in de Hoofdstraat."

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!