

## Afhaalmenu

vrijdag 7 augustus 2020

### Salade Nicoise met tonijn, sperziebonen, ui en gekookt ei + toetje

€ 8,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

### Kamperen

Heel het noorden zit vol met vakantiegangers. De campings zitten allemaal vol. Dat is natuurlijk alleen maar heel goed voor ons ondernemers. Vooral de horeca heeft hier profijt van. Althans wij, van de Cerck, wel. Dat mag ook wel een keer want wij missen nog steeds de feesten, afscheidborrels, begrafenissen en partijen. We staan nog steeds in het rood bij de bank. Het is maar geld, denk ik dan maar. Hier wilde ik het niet over hebben eigenlijk. Het geval wil dat ik mijn huis in Groningen heb verlaten en ik moet tot half december wachten op het huis dat ik gekocht heb. Dus.... Nu ben ik aangewezen op een oude caravan waarin ik de nachten moet doorbrengen. Alleen de nachten want overdag ben ik gewoon aan het werk en des avonds kan ik gewoon lekker binnen zitten of achter op het terras met dit mooie weer. Verder alles bij de hand. Slapen kan ik altijd als de beste. Als daar kampioenschappen in zouden zijn dan gooide ik hoge ogen. U raadt het al. Ik doe in die kutcaravan geen oog dicht. De hele nacht lig ik klaarwakker te luisteren naar het verkeer op de A 28. Op de een of andere manier kaatst dat geluid tegen de muur bij de burens. Ook het om de haverklap aanslaan van de koeling buiten maak ik met mijn volle verstand mee. Het is beslist niet te warm. De raampjes kunnen open. Zelfs het dakraampje. Met open raampjes of met dichte raampjes, het maakt geen verschil. De afgelopen nacht heb ik tot vier uur 's nachts buiten op de stoel naar de sterren zitten kijken. Wel heel mooi trouwens. Kleine Beer, Grote Beer, Orion, Venus, Mercurius. Ik heb een ep gedownload op de mobiel. Sky View heet die ep. De maan was bijna vol. Tegen zes uur ben ik toch nog even weggeweest om vervolgens de wekker om half negen een oplawaai te geven. Hoe doen die echte kampeeders dat eigenlijk? Die zitten de hele dag voor de caravan. Dan lopen er ook nog allemaal vreemde gasten voor je tent of caravan langs en 's nachts hoor je werkelijk alles. Je wilt de burens toch niet horen en al helemaal 's nachts niet. Dan die krijsende kinderen op de camping. Houden die kampeeders ons nu voor de gek of houden ze zichzelf voor de gek? Ze doen allemaal of ze de tijd van hun leven hebben op de camping.

Te Koop: een kozijn met ruit, enkel glas. Met opschrift : Lekker Kontjes Voor weinig.

Binnenkort Te Koop: Zeer nette caravan uit 1988. Weinig in geslapen. Niet duur.

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**