

# Afhaalmenu

vrijdag 7 april 2017

## **Slavink met gebakken aardappelen met rode biet en toetje**

**€ 7,50**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

### **Beilen**

Deze week zat er een jong echtpaar op het terras. We waren nog maar net open dus er stond nog niets op de tafels buiten. Ze wilden graag koffie met wat er bij. Dat werd voor beiden een origineel Beiler Kontje. Ze waren op zoek naar een woning en of ik hen wilde vertellen waarom ze in Beilen moesten gaan wonen. Ik wist het zo snel niet. Ik zei dat als ik 's avonds met de trein naar Groningen ga dan staan er altijd een hele toegedrongen auto's bij het station om de mensen die met de trein aankomen zo snel mogelijk Beilen uit te rijden. Tijdens het terras klaar maken nam ik de moeite om ze te overtuigen dat Beilen toch de enige echte goede keuze zou zijn. Alles wat een mens nodig zou kunnen hebben is aanwezig in Beilen. Er zijn voldoende scholen, zowel christelijk als openbaar en eveneens middelbaar onderwijs dat straks in een prachtige nieuwe school bij de haven zal worden gegeven. Ook zijn er sportclubs van voetbal tot basketbal tot hockey. Die laatste twee zijn hier dan wel niet maar daar komen ze dan wel achter. Het enige dat er niet is dat is een bioscoop. Of er dan wel een theater is in Beilen? Ik vertelde dat ze voor het theater zaten te koffie drinken. Verder is de omgeving van Beilen prachtig met het Dwingelder veld, het Hijkerveld en Terhorsterzand waar het goed vertoeven is met de kinderen. Je kunt het allemaal op de fiets doen. Het openbaar vervoer is uitstekend geregeld en je zit zo op de A28 of de weg Emmen-Drachten. Kortom de enige goede keuze is Beilen. Hoe het in Westerbork is vroegen ze ook nog. Daar kon ik kort over zijn. Daar is dat allemaal niet. Daar komt nog bij dat het daar in de zomer nogal rumoerig is vanwege al die evenementen die daar worden gehouden. Daar vindt bijna iedere dag een activiteit plaats. Ze organiseren daar alsof hun leven er van afhangt. Dat brengt nogal wat onrust met zich mee. "Maar ze hebben daar toch ook Kamp Westerbork met het Herinneringscentrum?" vroeg de dame van het echtpaar dat nu nog in Loppersum woont. "Kamp Westerbork ligt in Hooghalen," antwoordde ik. Ze bedankten mij voor de informatie en lieten weten dat ze Nachtegaal een heel leuke wijk vonden. De keuze was gemaakt. Ik riep ze nog na dat als het toch niet Beilen werd dat ze dan eens moesten gaan kijken in Glanerbrug.

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**