

Afhaalmenu

vrijdag 6 november 2020

Geen menu

€ 0,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Nieuwe baan

Na mijn sollicitatie van vorige week heb ik één baan aangeboden gekregen. Deze heb ik zonder voorwaarden aangenomen. Jos van de Bruna heeft waarschijnlijk uit medelijden, wat natuurlijk niet nodig is, ik ben niet zielig, mij aangeboden om twee boeken per week te lezen en hierover op de social media een recensie prijs te schrijven. Nu wil het geval dat ik wel geregeld lees maar twee boeken per week lukt mij zelden. Toch heb ik de baan aangenomen. Ik mocht zelf een eerste boek uitkiezen en ben de afgelopen week begonnen met lezen. Het is een boek van onze nationale brompot Maarten van Rossem. 'VAN ROSSEM houdt je scherp'. Ik zelf mag hem wel graag horen brommen dus de keuze was niet zo moeilijk. De beste essays van Maarten van Rossem. Dat twee boeken per week lukt niet. Ik ben nu op bladzijde honderd. Het is een verdomd interessant boek met veel uitleg en commentaar op het huidige Amerika en dat kwam deze week mooi uit met de verkiezingen in de US. Niet alleen het huidige Amerika maar ook hoe het eens was. De machtigste grootmacht in de wereld dat systematisch al haar glans verloor door wanprestaties van de verschillende regeringen met hun presidenten. De teloorgang begon zo'n beetje na John F Kennedy, de volgens Van Rossem, zwaar overschatte president die in 1961 in dienst trad. De Verenigde Staten worden nooit meer wat ze tussen 1945 en de vroege jaren zestig waren: onmiskenbaar superieur. Het gaat ook over de Nederlandse politiek. 'Burgers zijn verstrikt geraakt in een doolhof van regelgevingen en verplichtingen.' Politiek, economie, techniek en maatschappij zijn de onderwerpen in het 255 bladzijden tellende boek. Maatschappij: Alle dagen sportgeleuter. Vooral aan het voetbal en het bijbehorende gezwets is geen ontsnappen mogelijk. Hij schrijft ook over luchtige onderwerpen zoals zijn geliefde Verkade-album. Zo ver was ik nog niet gekomen. Dat moet u zelf maar gaan lezen. Het is de moeite waard en de Bruna kan het u verstrekken voor een zacht prijsje. Tenminste dat denk ik. Dan kunt u beter even naar de Bruna gaan dan ga ik de volgende 155 bladzijden nog even lezen. Ik blijf scherp en doe de groeten aan Jos.

Prettig weekend!