

Afhaalmenu

vrijdag 6 maart 2015

**Wrap gevuld met kip en groente, salade
en een toetje**

€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Veilinghuis de Cerck

Behalve dat de Cerck een restaurant is of een gewoon café, huiskamer, theater of jazz, blues of popcafé of lunchcafé is de Cerck morgen ook nog eens een veilinghuis. In veilinghuis de Cerck worden morgen vanaf 13.00 uur bijna veertig kunstvoorwerpen in de vorm van een schilderij geveild. De schilderijen zijn beschikbaar gesteld door de beste (amateur) kunstenaars uit Drenthe aldus de affiche. De opbrengst hiervan gaat naar het Nationale MS fonds. En wel hierom: De organisator lijdt zelf aan deze ziekte. Vandaar. Dus dat geld komt goed terecht. De kavels zijn momenteel te bezichtigen in museum de Cerck. Dat hadden we nog niet. Museum de Cerck, voor het echte kunst en vliegwerk. Als u niet in de gelegenheid bent om de veiling te komen bezoeken dan kunnen wij voor u bieden. Geef even aan op wel kunstwerk uw oog is gevallen en wij zullen voor u een bod doen. Wel even de maximum prijs aangeven want anders kan het wel eens helemaal uit hand lopen. U weet dat kunst een goede belegging is? Althans dat wordt wel eens beweerd. Of deze kunst dat ook zal zijn is even een paar jaar afwachten en dan proberen met winst te verkopen. U kent ongetwijfeld de kunstschilder Mark Rothko. Zijn schilderijen zijn inmiddels miljoenen waard. Gewoon één rood vlak op het doek. U zult zeggen dat kan ik ook. Waarschijnlijk is dat ook zo. Dat is geen kunst. Maar wat moet je nou met zo'n tafereel aan de muur. Nee, dan de kunst die in museum de Cerck hangt. Daar is heel geen verfronter aan te pas gekomen. Daar zitten uren, ja zelfs soms dagen werk in. Ik weet niet zeker of u dat wel aan de muur wilt hebben hangen. Er zit ook één schilderij bij van Nicole van de Veen – Kerssies. Zij is beslist geen amateurschilder. Zij leeft van de kunst. "Eendjes zwemmen in het water" zou de titel kunnen zijn van haar werk dat ze beschikbaar heeft gesteld voor het goede doel. Niet "Alle eendjes zwemmen in het water" want er staan er maar twee op plus een eendenkuiken. Als je alle eendjes in het water wilt schilderen dan ben je wel even bezig. Daar zijn er heel veel van dus dat is gewoon geen doen. Daarom liet ze het denk ik gewoon bij twee eendjes. Vader en moeder eend met kind. Had ook de titel kunnen zijn.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!