

Afhaalmenu

vrijdag 6 december 2013

Pasta (penne) bolognese met een toetje

€ 7,50

Erwtensoep met roggebrood en spek

€ 5,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

Alarm

Het KNMI heeft code oranje en code rood afgegeven. Rood voor de kustprovincies en oranje voor Drenthe. Heel het openbare leven is ontwricht. Treinen rijden niet meer. De mensheid wordt geadviseerd om, als het echt niet hoeft, niet naar buiten te gaan. Scholen gaan dicht en sturen de kinderen naar huis. Sinterklaas is afgeraden om vanavond de daken op te gaan.

Sinterklaasaankopen worden steeds later gedaan. De meeste cadeautjes moeten nog op 5 december gekocht worden. Nu zijn de mensen bang gemaakt en blijven ze thuis. De winkels blijven op deze manier met een voorraad zitten. Meestal is zo'n alarm sterk overdreven. Vroeger was dit wel anders. Niks alarm. Dan viel zo'n storm gewoon onder de noemer, "slecht weer". Dan kwam je er vanzelf wel achter als het geen doen meer was. Als dan de dakpannen om je oren vlogen bukte je gewoon. Of als de bomen als luciferhoutjes afknaptten. Dan liep je er omheen. Tegenwoordig zien de mensen niets meer. Ze zitten alleen maar op hun Galaxy, Ipod of pad of HTC te koekeloeren en hebben geen idee wat er om hen heen gebeurt. In de tijd van Otlip, toen de wichter nog op kurken kontjes dreven, ging het leven bij windkracht 12 tot 16 gewoon door. Als je op de fiets weg moest dan deed je dat gewoon. Je zorgde gewoon dat je wind mee had en als het echt niet anders kon dan ging je achterstevoren op de fiets zitten zodat je de wind toch in de rug had. In de tijd van Otlip ging mijn grootvader nog gewoon met de hondenkar brood venten. Bij een vette storm was de kar nog eerder bij de klanten dan de hond maar gevent werd er. "Wie de dood vreest is een lafaard," riep hij dan. Nu wordt het leven stilgelegd en van enige klandizie is maar weinig sprake op zo'n dag. Alleen Sinterklaas heeft een tafeltje gereserveerd in de Cerck. Hij mocht toch niet over de daken. Hij komt alleen want de Pieten moeten het werk doen. Ook dat zal wel gaan veranderen. Moet ie straks alles alleen doen. Gaat Zwarte Piet op de schimmel.

Morgenavond, eerste zaterdag van de maand, zaterdagavondcafé in de Cerck.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!