

# Afhaalmenu

vrijdag 5 oktober 2012

**Rijk gevulde wrap met kip en groente, friet en sla**

**€7,50**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

## **Herfst**

Herfst betekent de kachel aan en bockbier op de tap. Althans dat is bij ons het eerste waar we aan denken. U zult waarschijnlijk allereerst denken aan wind, regen en bladharken en waarschijnlijk dat de Sinterklaasintocht aanstaande is. Daar hebben wij, van de Cerck, geen boodschap aan. De herfst betekent ook rustiger tijden. De mensen worden wat neerslachtig en mijden de horeca terwijl dit nu juist niet zou moeten. Laaf u aan het bockbier en de wereld ziet er heel anders uit. Sommigen gaan er van achteruit lopen. Dit alleen bij teveel van deze bruine herfstdrink. Dit hebt u zelf in de hand. We hebben verschillende soorten bockbier. Op de tap Hertog Jan, uit de fles hebben we nog het bockbier van Maallust en D'n Osse Bock. Later zullen nog meer soorten worden aangeschaft. Dit alles kunt u proeven op zaterdag 3 november. Wel even reserveren graag.

Als u een instrument kunt bespelen dan kunt u in de Cerck terecht op zaterdag 13 oktober. Dan kunnen muzikanten collega muzikanten ontmoeten en gezellig samen muziek maken. Houdt u niet in en kom. Ook voor als u geen instrument bespeeld.

De herfst betekent ook dat we al weer nadenken over wat we met de kerst gaan doen. We zullen het u makkelijk maken. Tweede kerstdag zijn we open voor het kerstdiner. Vanaf 17.00 uur kunt u aan tafel. Eerst even een kerstborrel en dan aan het kerstdiner. Wel even reserveren graag. Lekker eten kun je in de Cerck. Kijk maar eens op <http://www.eet.nu/beilen/dinercafe-de-cerck> Na de kerst kijken we alweer uit naar de Winter Wende-aovend. Deze wordt gehouden op zaterdag 19 januari 2013. Wel even reserveren graag. Het wordt de tiende Winter Wende-aovend dus dat gaat heel speciaal worden. Hierover later meer.

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**