

Afhaalmenu

Vrijdag 5 maart 2021

Geen menu

€ 0,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Afzakken

Zo'n crisis met een avondklok doet gekke dingen met mensen. In ieder geval wel met mij. Je haalt je de gekste dingen in je hoofd. Ik zag pas iemand op TV die zich een vlogger noemde. Ik weet inmiddels wat dit is. Die vlogger scheen heel beroemd te zijn geworden op You Tube. Dat niet alleen, hij verdiende er ook nog een bak geld mee. Dan denk ik van, zou ik dat ook niet kunnen? Tijd genoeg in ieder geval. De investering is niet heel groot neem ik aan. Wat moet je dan vloggen? Ik heb een hele nacht na liggen denken. Het moet iets zijn wat er nog niet is. Ik heb nergens een kippenvlogger kunnen ontdekken op You Tube. Ik kan mijn kippen, Anna en Hennie, kunstjes gaan leren. Eigenlijk heb ik dat al in beperkte mate gedaan. Ze kunnen al bij mij op schoot springen. Nou ja, vliegen. Dan krijgen ze een stukje kiwi. Zijn ze gek op. Als ik ze genoeg kunstjes geleerd heb dan ga ik met ze aan het vloggen. Ik probeer ze nu te laten rekenen. Heb ik eens in een film gezien. Dan kregen die kippen een som te zien en dan tikten ze de uitkomst met hun snavel op een belletje. Alleen maar optelsommen van onder de tien. Ze zitten dan bij mij voor de tuindeuren en dan laat ik ze een papier met een optelsom zien. $2 + 2 =$ en dan moeten ze vier keer met hun snavel tegen het raam tikken. Anna snapt het al een beetje. Ze tikte zes keer tegen het raam. Zat er maar twee naast. Even later deed ik het nog een keer en werd het drie keer. Eén ernaast. Best knap. Er zit dus progressie in. Hennie kan goed pierenwippen, die Anna dan weer gauw van haar afpakt. Ook een amusant tafereel. Ze kunnen ook al op één poot staan. Nu wil ik ze nog leren een salto te maken. Moet toch kunnen vanaf een schommel of zo. Ja, een mens kan soms diep weg zakken. Ik zat net naar een programma te kijken waar volwassen mensen aan het knikkeren waren. Ik heb dit tot aan de reclame volgehouden. Zouden hier meer mensen naar kijken? Ben ik wellicht niet de enige die ver afgezakt is. Misschien kan ik de kippen ook wel leren knikkeren. Ze hebben inmiddels genoeg gaten in de tuin gewroet. Verder zit ik 's avonds nog wat te Netflixen op een ander zijn account. Drink een biertje of twee, beslist niet meer, en ga naar bed, lees nog wat en denk van: 'Ha, morgen lekker een vrije dag'.

Langs deze weg wil ik graag de ondernemers bedanken die ons en de andere horecabedrijven gesteund hebben met de originele actie die Jos van de Bruna in het leven had geroepen. Hartelijk dank!

Sterkte