

# Afhaalmenu

Vrijdag 5 februari 2021

**Geen menu**

**€ 0,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

## Horror?

Het is echt midden in de nacht dat ik nu achter het toetsenbord zit. Maakt geen flikker uit want morgen toch niet aan het werk. Overmorgen en volgende week ook niet en de komende twee maanden ook nog niet. Om gek van te worden. Virusvarianten spelen de hoofdrol op dit moment. Avondklok, lockdown, anderhalve meter en het houdt maar niet op. We moeten er doorheen maar dat zeg ik al bijna een jaar. Gelukkig hebben ze bij de talkshows op televisie nu iets anders, behalve dat kutcoronavirus, om over te praten. De Horrorwinter die ons te wachten staat. Gelukkig ben ik van de generatie die al verschillende horrorwinters heeft meegemaakt. Ik ben geboren op 10 maart 1956. Toen waren ze in Nederland net herstellende van een barre winter en er zouden nog vele volgen. Nu hebben ze het uitgebreid over de aanstaande horrorwinter van de komende week. Ze voorspellen wel vaker iets en ik denk dan maar: "De soep wordt nooit zo heet gegeten als dattie opgediend wordt." Wel heb ik vijftig kilo strooizout aangeschaft. Ook een sneeuwschuiver op de kop getikt en langlaufski's besteld. Schaatsen kan ik niet dus dan maar langlopen op het Terhorsterzand. Ik kan mij nog herinneren dat ik dat in mijn jeugd ook eens gedaan heb. Ik weet alleen niet precies meer welk jaar dat was. Maar oh, oh, oh wat was me die winter in 1979 wat. Toen was er geen tijd om lang te lopen want de winkels konden niet bevoorrad worden. Nooit eerder hadden we het zo druk in de bakkerij. We hadden genoeg voorraad grondstoffen. Zoveel dat we heel Drenthe wel voor een week van brood konden voorzien. Dit stamt nog uit mijn bakkerijtijd maar dat snapt u wel. Ik weet zeker dat als u dit leest, vandaag dus, de supermarkten, bakkers, slaggers en ander voedselverstrekkers het weer vreselijk druk hebben. Hamsteren!!!! In 1979 werd de horrorwinter niet voorspelt. We werden erdoor verrast. Nu is dat wel het geval dus....Halen ze straks voor een maand voedsel in huis en is er de komende week maar weinig aan de hand. Of zou het toch nog een horrorwinter worden? Ik neem niet het zekere voor het onzekere en zie wel waar het schip strandt. Genoeg hout in huis om de kachel te stoken.

**Sterkte de komende week!**