

Afhaalmenu

vrijdag 5 augustus 2016

**Kipfilet speciaal met gebakken aardappelen, komkommersla
en een toetje**

€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Nieuwe oude ambachten

De zomermarkten in Beilen lopen als een trein. Dit jaar zijn er ook thema's aan verbonden. Afgelopen dinsdag was het thema Oude Ambachten. Nu wil het geval dat er heel geen oude ambachten te zien waren. Nou ja, iets met een visnet en rieten manden maar dat mocht geen naam hebben. In Westerbork houden ze al zo'n beetje tachtig jaar de folkloremarkten op donderdag. Met oude ambachten als schaaap scheren, spinnen, manden vlechten, klosje breien, ijzer smeden als het heet is en meer van die ambachten die niet alleen oud zijn maar ook oubollig. Dat hebben we nu wel een keer gezien. We gaan het in Beilen volgend jaar met deze markt over een heel andere boeg gooien. Eén keer per jaar is ook vaak genoeg. Ik heb enkele nieuwe oude ambachten bedacht. Laten we beginnen met het stokschrappen. Dit werd al gedaan in de tijd van de Batavieren. Deze West Germaanse stam die zich afgesplitst had van de Chatten, logisch want om en nabij 12 voor Chr. kon je helemaal nog niet chatten, schraapten hun stokken vol overgave. Dit deden ze om op deze manier mooiere stokken te krijgen. Hier werden ook wedstrijden in gehouden. Zij die de mooiste stokken hadden geschraapt mochten dan weer onderling een wedstrijd doen dat heette toen gewoon stokgooien. Wie het verste kwam. In een later stadium werd dit speerwerpen genoemd. Als we dan iets verder in de tijd gaan, begin 19^{de} eeuw, dan komen we al snel op het vuurslepen. Dit werd ook in Beilen gedaan in die tijd. Als mensen het dan koud hadden dan sleepte diegene die er lekker warm bijzat een gedeelte van zijn vuur naar het huis van de koukleumen. Dit liep in 1820 volledig uit de hand. Toen brandde het gehele dorp Beilen tot de grond toe af. Alleen de kerk bleef de vlammen bespaard. Er was domweg niet genoeg bluswater voorhanden. Hierdoor is het traditionele waterklappen ontstaan. De huisvrouwen die toen gewoon thuis bleven hadden uit voorzorg een teil met water voor het huis staan. Als ze dan brand roken dan sloegen ze met een plat voorwerp op het water zodat de brandweer kon horen waar water was om te blussen. Bij de meeste huizen stond zo'n teil met water en vaak sloegen de vrouwen tegelijk aan het slaan. Op een gegeven moment kwamen ze er achter dat er verschillende tonen werden geslagen. Bij gebrek aan brand gingen ze dan melodieën slaan. Hierdoor ontstond indertijd het lied "Tis brand, tis brand, tis brand!" " waarzoot waarzoot waarzoot?" enzovoort. Als je maar een goed verhaal hebt dan komen de toeristen vanzelf. Vooral bij oude ambachten die helemaal nieuw zijn.

Vanmiddag om 16.00 uur zingt Bas de Haan op het terras van de Cerck liederen en ballades van zijn muzikale menukaart

Er zijn op dit moment nog 10 kaarten voor de voorstelling van Debby Petter op 19 oktober beschikbaar.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!