

# Afhaalmenu

vrijdag 4 september 2020

## Schnitzel met gebakken aardappelen, sla en een toetje

**€ 10,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

### Even weg

Volgende week zijn wij, van de Cerck, er even niet. Een broodnodige vakantie is hier de oorzaak van. In maart zou de vakantie plaatsvinden maar dat is om de een of andere reden niet doorgegaan. Iets met corona of zo. Die vakantie hadden we dus nog tegoed. Zou het in maart naar Spanje gaan, nu gaat het naar Duitsland. Niet met het vliegtuig maar gewoon Fahren auf der Autobahn. Kraftwerk heeft hier in 1974 een liedje over gemaakt, "Autobahn". Duurt bijna een half uur dat lied. Na achttien keer luisteren naar dat lied zijn we op de plaats van bestemming. Vroeger gingen we met mijn ouders ook altijd naar Duitsland op vakantie. Een vakantie naar Duitsland wordt ook wel bestempeld als een "oude lullen" vakantie. Dat komt goed uit want dat ben ik inmiddels. De Bodensee is het einddoel. Dat ligt vanaf hier negenhonderd kilometer verderop. Helemaal in het zuiden aan de grens van Zwitserland en Oostenrijk.

In Duitsland is alles goedkoper. Neem alleen de verkeersboetes maar. In Nederland kost door rood rijden € 240,00. In Duitsland slechts € 90,00. Fout Parkeren in Nederland € 95,00. In Duitsland € 35,00. Zonder gordel is hier € 140,00 en mobiel bellen € 240,00. In de Heimat kost dit € 30,00 en € 100,00. Je zou een dief van je eigen portemonnee zijn als je hier niet van zou profiteren. Deze vier verkeersdelicten leveren je in Duitsland een voordeel op van maar liefst € 460,00. Dat is toch mooi meegenomen. Met deze besparing kunnen we eens lekker uit eten gaan. Nog wel even de coronaregels bestuderen. De coronaboetes liggen daar tussen de tien en tienduizend euro. Dat risico gaan we niet nemen.

Dus, even een weekje de tent op slot om daarna weer vrolijk verder te gaan. Nou ja, vrolijk? Zolang het nog niet weer normaal is blijft het toch behelpen. We maken er maar het beste van. Volgende week dus geen briefje met menu. Tot over veertien dagen. Tschüss.

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**