

# Afhaalmenu

vrijdag 4 oktober 2013

**Gehaktbal met rode kool en gebakken aardappelen en een toetje**

**€ 8,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

## **Vogels**

De merel, tijtjaf, graspieper, koolmees, roodborst, wilde eend, pimpelmees, tuinfluiter, rietgors, oehoe, houtduif, winterkoning, zowel de gier, boeren als huiszwaluw. Dan hebben we de familie mus. Huismus, heggenmus, grasmus, ringmus. Meeuwen in diverse soorten en rassen niet te vergeten de duiven. De vink, boomkruiper en boompieper. Kippen, hanen, ganzen, kalkoenen en een pauw. Dan gaan we over op de uilen. Deze zijn er als volgt. Rans, bos, dwergoor, veld, kerk, gras, schreeuw, blaf, vis, lach, en valkuil. Deze laatste niet te verwarren met een valkuil want dat is heel geen vogel maar een kuil. Daar kun je maar beter niet invallen. Al deze vogels zowel jong als oud zijn op het doek vastgelegd door gedreven schilders uit de gemeente Midden-Drenthe. Dertig schilderijen in een bonte verzameling 'gevederde vrienden' hangen aan de muren van Dinercafé de Cerck. Nu weet ik niet zeker of alle bovengenoemde vogels op deze doeken voorkomen maar het zijn er wel heel veel.

Neem uw vogelencyclopedia mee en kom vogels spotten in de Cerck waar het warm, knus en altijd gezellig is.

Er zijn voor de cabaretvoorstelling van morgen met Gijs Nillessen nog enkele kaarten te koop. U kunt er dus nog bij zijn. Zo vaak hebben we in Beilen geen cabaret.

Geen paniek heet de voorstelling.

Het Parool: *'Soepele schakeling tussen verhalen en de actualiteit.'*

Twenterand Courant: *'Goed getimede humoristisch-kritische situaties.'*

Leids Cabaret Festival: *'Zorgvuldig opgebouwde verhalen vol kritische grappen.'*

Na de voorstelling nog even gezellig nazitten in café de Cerck.

Zojuist nog een ijsvogel, een grutto en een zwaan gespot.

**Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!**