

## **Afhaalmenu**

**Vrijdag 4 juni 2021**

**Broodje runderhamburger (150 gram) met friet en sla**

**€ 10,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

### **Toerisme**

Afgelopen weekend, zondag en maandag, de toerist uitgehangen op de rand van de Veluwe en de Achterhoek. Met een goede bekende naar Doesburg afgereisd om aldaar een nachtje in Stadshotel Doesburg, gelegen aan de IJssel, te overnachten. Een modern gebouw met een mooi terras aan Doesburgs IJsselboulevard. Daar aangekomen meteen maar eens door het stadje gewandeld. Het was elf uur in de morgen. Een kleine kerk, aan de rand van het centrum, liep net leeg. Gods woord had hen zichtbaar goed gedaan. Op het horecapplein staat de Martinikerk. Zoals veel katholieke kerken staat ook deze omringd door uitgaansgelegenheden. Ik was dan ook zeer verbaasd dat dit een Hervormde kerk is. Doet er verder ook niet toe. Na de wandeling maar eens naar de Posbank op de hoge Veluwe getogen. Al ver voor we aankwamen stonden er al lichtreclames met de tekst " Het is verboden om op de weg naar de Posbank de auto in de berm te parkeren." We waren mooi op tijd en konden de auto nog net kwijt op een parkeerplaats. Het was al mooi druk. Na een uur te hebben gewandeld was het stervensdruk. Het stikte er werkelijk van de E-Bikers, mountain-bikers, gewone fietsers, wandelaars, motoren, scooters, skaters en auto's. Wat een hel voor de natuur daar. We kunnen hier spreken van een natuurramp. Je kunt er niks van zeggen want je loopt er zelf ook rond. Dat wordt nog wat als de grote vakantie is aangebroken. De meeste mensen blijven dit jaar ook nog vakantie vieren in eigen land. We kunnen er op wachten dat Drenthe dit ook nog gaat meemaken. Dan kun je wel denken dat we er goed aan kunnen verdienen maar gezelliger wordt het er niet op. Nederland is gewoon te klein om als vakantieoord te functioneren. Nog even over Doesburg. Die stad telt elfduizend inwoners. Maar duizend meer dan Beilen. Daar hadden ze in het verleden, en wellicht nog steeds, een goede schoonheidscommissie in het gemeentehuis zitten. Het oude is bewaard gebleven en het nieuwe is over nagedacht. Een lieflijk stadje dat straks ook wel gebukt zal gaan onder het toerisme. Daar zullen we in Beilen zelf nog niet zoveel last van krijgen. Wij hebben dan ook geen mosterdmuseum en zullie daar wel. En ook een heel gezellig horecapplein. Trouwens Bronckhorst is ook een mooi stadje waar alles nog in de oude staat verkeerd. Net als Orvelte maar dan anders.

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**