

Afhaalmenu

vrijdag 4 augustus 2017

Kip-Kerrie met witte rijst en een toetje

€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Eitje

Deze week blijven we met de eieren zitten. Een enkeling die nog iets met ei er in of er op besteld. Dat komt, zoals u zeer waarschijnlijk wel hebt meegekregen, door een te hoge concentratie fipronil. Wie een hoge dosis fipronil binnenkrijgt, kan misselijk worden, overgeven, buikpijn krijgen of duizelig worden. Ook is er kans op epileptische aanvallen.

Bij een inname over langere tijd kan de fipronil zorgen voor schade aan de lever en schildklier, en ook effect hebben op het zenuwstelsel. De stof is, anders dan veel mensen denken, niet kankerverwekkend, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid. NRC zegt:

“960 eieren moet iemand van 80 kg eten om enig risico te lopen.” Voor de zekerheid hebben we de nummers van onze eieren met een vergrootglas gecontroleerd. Eieren waarop het nummer X-NL-40155XX staat, moeten direct worden weggegooid. Op die van ons stond 2-NL-4374002. Wekelijks worden bij ons zo'n achthonderd eieren geleverd dus dit was een monnikenklus. Op twee eieren was het stempel onleesbaar en die hebben we direct weggegooid. We nemen geen enkel risico. Op nog eens twee eieren stond geen nummer maar de tekst “Hier had een kuiken uit kunnen komen.” Die heeft de kok mee naar huis genomen en onder zijn broedende kip gelegd. Schuldgevoel speelt hier een grote rol. U kunt dus gerust een uitsmijter bij ons bestellen. Er zal u niets van overkomen.

Weet u wat “Eieren in de pan slaan” betekent? Volgens de Van Dale: “geslachtsgemeenschap hebben.” “Het ei is vuil bij haar”= Zij moet bevallen. “De kip met het ei krijgen.”= Trouwen met een weduwe die een kind heeft. “Een ei in het riet leggen” = Een buitenechtelijk kind verwekken. “Je eieren goed ter markt brengen.”= Een goed huwelijk doen. Mens en ei hebben al heel lang een sterke band. Zo zijn er nog veel meer gezegdes waar het ei een rol in speelt. Het ei van Columbus, Eieren voor je geld kiezen,

Wie kakelen wil moet eieren leggen, iemand het ei uit zijn gat vragen, Appeltje-eitje enzovoort. Dan is er altijd nog de grote vraag, “Wat was er het eerst? de kip of het ei.”

Met dank aan Ewoud Sanders op de Achter Pagina van NRC.Next.

Vanmiddag vanaf 16.00 uur **Bas de Haan** op het Cerckplein.

Er zijn nog 27 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!