

Afhaalmenu

vrijdag 31 juli 2020

Broodje biefburger met friet en sla + toetje

€ 8,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Privacy

Onlangs schreef ik twee stukjes over de avonturen in Frankrijk die we in 1979 beleefden. Dat ging over de Tour de France waar met eigengemaakte perskaarten de wielerwereld voor ons open ging. Eerst in Brussel en later bij de finale etappe in Parijs op de Champs Élysee. Nu wil het geval dat de hoofdschuldigen van deze uitstapjes mij op de vingers tikten. Ze vonden dat ze als criminelen werden weggezet. Dit omdat ik ze slechts met hun initialen benoemde. Ik deed dit om mij zodoende aan de privacywet te houden. Want oh, oh, oh, je hebt zo een proces aan de kont. Ik zal het bij dezen goedmaken. Voor de duidelijkheid, het waren beslist geen criminele activiteiten waar we ons mee bezig hielden. Mee naar Brussel waren behalve ikzelf, Bert Oldenburger als hoofdschuldige en oud directeur van Oldenburger Mode aan de Brinkstraat, Jan Boer, tegenwoordig eigenaar van een pannenkoekenschip in de Drentse hoofdstad en de helaas veel te vroeg overleden Michel Kats wiens ouders vroeger een woninginrichtingwinkel bestierden op de hoek Brinkstraat/Kruisstraat. Naar Parijs was in plaats van Jan Boer, Onno Brunsting mee. Vroeger directeur van een groot aannemersbedrijf. Hij woont tegenwoordig aan de Veldakker in Beilen en is op 2 augustus jarig. Mocht u op verjaardagsvisite willen dan moet ik u teleurstellen. Hij is nooit thuis op zijn verjaardag. Het was dus Onno Brunsting die in Parijs, hangend uit zijn hotelraam met luide stem de toestand in Nicaragua op niet mis te verstane wijze versloeg. Zowel in het Nederlands als in het Frans. Ik denk dat hier nog altijd over gesproken wordt in Parijs. Ikzelf droom er nog wel eens over. Dan word ik luid schreeuwend en zwetend wakker.

Verder is het lekker druk in de Cerck. Het stikt van de toeristen die allemaal wegens corona-angst in Nederland verblijven. De provincie Drenthe schijnt helemaal vol te zitten met vakantievierders.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!