

Afhaalmenu

vrijdag 3 juni 2016

Slavink met aardappelen, groente en een toetje

€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Meer Terras

We hebben er weer drie dagen terras op zitten deze week. Bijna het gehele vaderland is onder water gelopen en wij vieren hier in Beilen en de rest van het noorden een uitbundig voorjaar in de goede zin van het woord. Niets aan de hand hier. Dat hebben we gemerkt op het terras. Voedsel, zowel vast als vloeibaar, was niet aan te slepen. Best wel lekker werken. De gasten komen niet chagrijnen maar zijn juist in opperbeste stemming. Het terras is eigenlijk te klein met zulke dagen maar als je alleen een kok hebt en maar één persoon in de bediening dan is het goed te doen zo. Afgelopen woensdagavond twee gasten op het terras die wilden wel iets eten. Die zaten op het goede adres. Meneer zat te eppen en mevrouw vroeg om de kaart. Mevrouw wilde graag een Spa rood en meneer zat nog steeds te eppen. Doet u mijn man maar een rode wijn. Hij had inmiddels ook al een drie zware sjekjes gerookt. Mevrouw wilde graag de zalm met asperges en doet u mijn man maar een rib-eye. Meneer was erg druk met eppen. Ik zei wat gezellig mevrouw, zo even lekker op het terras met uw man uit eten. "Zeg dat wel," was haar antwoord. Meneer schoof onmiddellijk zijn mobiel naar zijn vrouw. Klaar. Het eten werd opgediend en ik wenste hen smakelijk eten. Glas wijn achterover, "graag een nieuwe", zei de meneer. Sjekje in de asbak en eten maar. Nog geen drie tellen later was meneer aan het bellen. Hij had de mobiel teruggepakt. "Ik bel zo terug", hoorde ik hem zeggen. "doe nog maar een rode wijn." In no time was de rib-eye op en meneer ging terugbellen. Af en toe ving ik iets op van het gesprek. Het ging over zijn werk. Het hoofdgerecht was op en ik vroeg of ze nog een dessert wilden. Mevrouw nam een overheerlijke bitterkoekjes pudding met karamelijs en slagroom toetje. Doet u mijn man maar koffie met Baileys. Mevrouw keek steeds somberder voor zich uit. Ik mocht de rekening wel brengen. Behalve dit echtpaar zat er niemand meer op het terras. Uiteindelijk ben ik het terras maar gaan opruimen. Alleen op hun tafel stond nog een asbak. Mevrouw had er genoeg van, stond op en liep weg. Meneer was nog steeds in gesprek met zijn collega en stond toen ook maar op. Voor hij achter zijn vrouw aanliep onderbrak hij even het gesprek en bedankte mij voor het voortreffelijke eten en de gezellige avond. Thuis is het vast niet zo gezellig die avond denk ik.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!