

Afhaalmenu

vrijdag 28 oktober 2014

Gehaktbal met gebakken aardappelen, sla en een toetje (hangop)

€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Niet veel aan de hand

Het is voor de horeca een rustige periode. Er valt weinig te beleven en dan is er ook niets noemenswaardigs om over te schrijven. Althans niets aangaande deze omgeving. In de plaatselijke politiek rommelt het wat maar hier weet ik het fijne niet van.

Nu las ik vandaag dat "natuurmensen" van plan zijn om edel en damherten terug naar Drenthe te brengen. Dat is vragen om problemen. Die beesten moeten straks ook weer ergens oversteken en dan zijn de poppen aan het dansen. Ze gaan hun gang maar.

Privé heb ik nog wel iets meegemaakt wat ik u niet wil onthouden. Afgelopen maandag keek ik 's morgens uit het raam en zag dat de verkeerslichten weggehaald waren. Ze worden vervangen door nieuwe. Nu is het daar in Groningen op de kruising Schuitendiep-St. Jansstraat altijd een drukte van belang. Ze hadden er verkeersregelaars neergezet. Aan mijn kant stond een strenge mevrouw en aan de overkant van de brug een meneer. Beiden hadden zo'n mooi fel geel-oranje pak aan. Die kon je niet over het hoofd zien. De mevrouw wees met een vinger vooruit en stak de andere hand op. Stoppen betekent dat. Een automobilist zwaaide terug en reed langs haar. Woest gebaarde ze naar de voorbijgaande auto. De rest stopte wel al gaf de chauffeur van de eerste auto nog wel een beetje gas waarop de regelaarster een vermanend vingertje opstak. Beide kanten op stonden lange rijen. Het was in de ochtendspits. Je kon er wel uren naar kijken. Totdat het koffietijd was. Ze hadden pauze. Het verkeer moest zichzelf maar redden. Het liep ineens soepel. Na de koffie hetzelfde beeld. Ik verheugde mij al op de avondspits. Helaas hun werktijd zat erop. De avondspits is eveneens soepel verlopen. Nu vraag ik mij af; is verkeersregelaar nu een beroep of doe je dat als vrijwilliger en moet je er ook voor naar cursus? Misschien is het wel een taakstraf. Moet het niet zijn straftaak? Zoiets doe je toch niet vrijwillig? Of het moet al zijn omdat je de macht hebt over de weggebruikers. Dan "straal" je wat uit. Je kunt verkeersregelaars ook inzetten bij het oversteken van edel en damherten.

Vanavond om 21.30 uur **Duo Sonic** in de Cerck. Gratis toegang.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!