

Afhaalmenu

vrijdag 28 februari 2014

Nasi met saté en een gebakken eitje

en een toetje

€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

Carnaval

Op vette dinsdag (voor de vasten) werd al het vet dat er in huis was opgemaakt omdat het anders zou bederven. De vasten is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte en tevens tot bezinning op de christelijke kernwaarden. Dit heb ik opgezocht op internet. Op de dagen voor het vasten gaat het hele katholieke zuiden, gedeeltes van het oosten en enkele plaatsen in het noorden, waar meer dan dertig katholieken wonen, zich te buiten aan asociaal gedrag. Het vasten is afgeschaft maar de vette dagen voor het vasten wil een beetje gelovige katholiek niet vanaf. De rest doet gewoon mee. Zuipen, vreten en heel veel dingen die God verboden heeft worden met een knipoog naar de bijbel in praktijk gebracht. Er kan immers altijd gebiecht worden en dan is het weer klaar. Het kan aan mij liggen maar ik vind het een bizar feest. Een feestje op z'n tijd kan geen kwaad maar drie tot vier dagen je helemaal klem zuipen en je gedragen als een idioot kan er bij mij niet in. Gelukkig wonen er ook nog gewone mensen in de carnavalstreken. Die ontvluchten de 'feestvreugde' en gaan op vakantie. We hebben er al verschillende mogen begroeten in de Cerck.

Zij denken er eigenlijk net zo over.

Vanavond wordt er carnaval gevierd in de Cerck met de lokale band **Transmission** Featuring: **Arjen Bos**. Hierbij zal geen prins aanwezig zijn en wie voor de polonaise komt kan beter maar naar het zuiden afreizen. Gewoon gezellig met een drankje erbij en na het feest gewoon naar bed en morgen gezond weer op.

Voor de muziekquiz op zaterdag 8 maart is er nog plaats voor 3 groepjes van ongeveer vier personen.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!