

Afhaalmenu

vrijdag 27 september 2013



(Menu: Geen)

Hier klopt iets niet

U denkt vast hier klopt iets niet. Dat klopt. Het briefje is een dag te vroeg en er staat geen menu op. Vrijdag de 27^{ste} september zal de gehele dag in het teken staan van Loretta Boom. Ook de geplande live muziek gaat niet door. Onze medewerkster Loretta is overleden en wordt vrijdag begraven waarna de familie, vriend, vrienden en vriendinnen in de Cerck samen zullen komen om het afscheid die dag af te sluiten.

Loretta

In maart 2011 nam Jorinka afscheid van ons. Loretta kwam haar vervangen. Als u Jorinka kent dan weet u dat die bijna niet vervangbaar was. Veertien dagen later waren we Jorinka al vergeten. Het klikte bijzonder goed met Loretta. Niets was haar teveel. In de loop van 2011 had ze wel eens klachten en ging hiermee naar de dokter. De klachten hielden niet op en ze ging het hogerop zoeken. Zelfs in het ziekenhuis wisten ze het niet. Ziekte van Crohn was de diagnose. De klachten hielden aan. Loretta werkte gewoon door als ze niet hoefde te volleyballen. Tot het moment waarvan je altijd onthoudt waar je op dat moment was. Het was woensdag 18 januari 2012. Ik stond achter de bar en werd gevraagd om naar achter te gaan waar Loretta met haar vriend Dion waren gaan zitten. Ze vertelde dat ze kanker had. Onwerkelijk, niet te geloven dat zo'n mooie, energieke, lieve en sportieve meid van 21 jaar jong kanker heeft. Dat hakte er goed in. De vooruitzichten waren niet goed. Toch ging ze kuren en knapte hierna wonderwel op. Ze ging ervoor. Werken en verre reizen maken. Wat hebben we nog een plezier gehad samen. Dansen achter de bar met Lieke en Sanne tijdens de drukke live muziek avonden. Dan ging in de after party de knop nog weleens op tien waarop ik zei dat de burens dan zouden bellen dat ze niet kunnen slapen. "De telefoon horen we toch niet." schreeuwde Loretta. En ze gingen gewoon door. Ook maakte ik eens de foute opmerking op een drukke dag dat ik te oud werd voor dit beroep. Waarop ze zei dat dit niet zo was. Ik zei wacht maar tot je zelf zo oud bent. "Dat wil jij wel meemaken hè?" was het antwoord. Het ging een hele tijd goed tot vrijdag 12 april 2013. Kok Emiel moest aanwezig zijn op het bierfestival in Groningen. Loretta en ik zouden de klus overdag klaren. "s Avonds zou Lieke haar aflossen. Ze was niet lekker en moest steeds overgeven. Ik stelde haar voor om naar huis te gaan. Ze wilde me niet alleen laten. Ze wachtte wel op Lieke. Ondertussen werkte ze door maar het ging steeds slechter. Het was de laatste dag dat ze gewerkt heeft. Ze heeft alles nog gedaan wat in haar vermogen lag en werd hierbij gesteund door haar familie, vrienden en vriendinnen waarvan ik Karlijn in ieder geval wil noemen. Loretta overleed afgelopen vrijdagavond om half negen. Met tranen in de ogen bedanken wij haar voor de geweldige tijd die ze met ons gedeeld heeft.

Wij hebben in de zaak een monumentje gemaakt voor Loretta hier kunt u iets opschrijven voor de familie en Dion.