

Afhaalmenu

vrijdag 27 mei 2016

Kippenbout met aardappelen, sla en een toetje

€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Terras

Woensdag, gewoon een dagje op het terras. Dat is voor de terraszitters een leuke tijdbesteding. Er zijn ook mensen die het terras moeten bedienen. Wij, van de Cerck, zijn daar heel bedreven in. Afgelopen woensdag was over het algemeen terraswerk. Om een uur of elf betraden zes mannen en zes vrouwen het terras. Je zou haast denken dat het zes echtparen waren. Ik zou me al sterk vergissen als het anders zou blijken te zijn. Je raakt wel eens aan de praat met de gasten. Zo ook met deze. Ze verbleven een weekje op het Grote Zand in Hooghalen. Aan de tongval was te horen dat ze uit de provincie Groningen kwamen. Dat was ook zo. Stadskanaal, Appingedam, Delfzijl en nog wat. Je kunt niet alles onthouden. Het was wel een gezellig stel gasten bij elkaar. Al 32 jaar achter elkaar gingen ze samen een weekje op reis. De dames hadden vroeger met elkaar gehandbald en hadden altijd contact gehouden. De mannen moeten gewoon altijd mee. Tien van deze gasten gingen het dorp in. Twee mannen bleven achter op het terras. Ze waren nog niet weg of de jeneverfles kon op tafel. Ze spraken de hoop uit dat ze de eerste twee uur nog niet terug zouden zijn. De markt viel tegen dus de andere gasten waren zo weer terug. Ze bleven nog even zitten en dronken nog wat. Het werd een gezellige boel. Ze hadden onderweg gelezen dat er in Westerbork "Stiefkiek'n" zou worden gehouden. Wat dit dan wel niet was. Ik zei dat dit levende standbeelden zijn. "Oh, zaist nou wal." "Die dames hebben hier heel andere gedachten bij", zei één van de heren. Bie mie kunt zur dur wal een hail uur naor kieken mor dur komp gain beweging meer in. Ja, dat was vartig jaor leden wel eem aans." Die Grunnigers zijn ook net mensen. Zo kan ik nog wel meer verhalen vertellen maar die bewaar ik voor een andere keer.

Wel kan ik u nog vertellen dat de band **Last-Time** vanavond komt optreden in de Cerck. Het begint om 21,30 uur en is geheel gratis en voor niets te bezoeken. Zelfs een consumptie is niet verplicht. We zouden het wel op prijs stellen.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!