

# Afhaalmenu

vrijdag 27 juni 2014

**Burrito gevuld met gehakt en groente.**

**Het toetje zal niet ontbreken.**

**€ 7,50**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

## Waar vind je nog zoiets?

Een **burrito** is een Mexicaans gerecht dat een oorsprong heeft in het noorden van Mexico of zuidwesten van de Verenigde Staten van Amerika.

Een burrito bestaat uit een tortilla, meestal gevuld met bonen en vlees (meestal gehakt of kip, soms ook kaas), en opgerold zodat de vulling binnenin de tortilla zit.

De naam burrito komt van het Spaanse burro, hetgeen *ezel* betekent. Een burrito is dus een ezeltje. Dit allemaal omdat we tegen Mexico moeten voetballen.

Vorige week hebben we qua omzet de drukste week gehad in ons tienjarige bestaan. Tot deze conclusie kwamen we zaterdagavond na het tellen van het geld en het afmelden van de pin. We waren bijna klaar toen er nog twee gasten, een man en een vrouw, aan de bar kwamen zitten en een Hertogjan Weizener bestelden. Ze trokken zich terug in de rookruimte. Eén van de twee kwam nog twee van die biertjes ophalen aan de bar en we hebben ze niet meer teruggezien. Waarschijnlijk via het Cerckplein vertrokken. We zagen de man nog even snel aan de voorkant want hij had de fiets daar nog staan maar fietste er snel vandoor. Weg glazen en niet betaald. De kok wilde de politie bellen via het 0900 nummer. Ik hoorde hem steeds hard en duidelijk "BEILEN" roepen. Hij werd doorverbonden met een plaats in Gelderland. "Laat maar," was het laatste wat hij in de hoorn zei. Afgelopen dinsdag ben ik naar het politiebureau gelopen om het verhaal uit te leggen. Of ik aangifte wilde doen, vroeg de agent. Ja, dat is ook weer zo wat. Toen ik uitlegde wie die gasten waren ging bij de agent een lichtje branden. Ze waren bekend op het bureau. Hij wist ook waar ze wonen. De agent bood aan om dan maar verhaal te gaan halen. Hij maakte een kopietje van de kassabon en hij zou verslag komen brengen. Ik was aan het werk op het terras toen ik op de schouder getikt werd. Twee agenten stonden achter mij. Ze kwamen twaalf euro en een glas brengen. Zo kan het dus ook. Waar vind je nog zoiets? Stel dat je met zo'n verhaal bij de politie in bijvoorbeeld Amsterdam komt. Dan lachen ze je dik wat uit. Eerst nog even wat moorden oplossen en dan bent u aan de beurt. De politie is weer onze vriend.

Volgende week zaterdag, 5 juli, houden we weer zaterdagavondcafé. Dit keer met live muziek van **Duo Sonic**. Als het Nederlands voetbalelftal tegen Mexico wint dan moet er op 5 juli gevoetbald worden. Als het tegen zit dan hoeft Nederland die avond niet te voetballen. We zullen wel zien. We doen niet meer aan voorspellingen.

**Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!**