

Afhaalmenu

vrijdag 27 februari 2015

**Gehaktbal met bloemkool, ovenaardappelen en rauwkostsalade
en een toetje**

€ 8,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Nooit te oud

Waar zal ik beginnen. Niet dat er veel te melden valt maar je moet om te beginnen wel een begin hebben. Laat ik nu net begonnen zijn. Hoe nu verder? Ik weet eigenlijk niet goed hoe het verder moet want er valt niet veel te beleven in deze grauwe februarimaand. Laat ik nu al wel weer een stukje verder zijn maar nog niet ver genoeg. Er rest nog heel wat ruimte onder deze zin. Ik ga maar gewoon verder want anders komt er helemaal niets meer te staan. Oh ja, er was deze week een donker getint echtpaar in de zaak waarvan de vrouw, en dat was wel heel toevallig, net zo oud was als mijn moeder 22 en half jaar gelden. Maar goed, de meneer vroeg mij of ik ooit van de Pieterberg had gehoord en zo ja waar die dan precies lag. Zo niet dan waren we direct klaar. Nu had ik wel eens van de Pieterberg gehoord en kon mij vaag herinneren dat die berg in Westerbork lag. Dit bleek te kloppen. (Trouwens het is helemaal geen berg.) Opgezocht op internet en ja hoor het ligt er nog. De Molukse man had daar vanaf 1952 in Kamp Pieterberg gewoond en wilde graag nog eens naar die plek terug. Tijdens de bezetting is Kamp Pieterberg gebouwd. Niet te verwarren met Kamp Westerbork. Het heeft verschillende functies gehad. In de tweede wereldoorlog werd het kamp gebruik door de Nederlandse arbeidsdienst en als strafkamp. Na de oorlog werd het een gevangenis voor veroordeelde NSB'ers. Daarna werden er tot 1962 Molukse KNIL militairen ondergebracht. Dit alles wist ik niet. Vandaag, gisteren dus, kwam het echtpaar terug in onze zaak maar ik was er even niet. Ze lieten een briefje achter met een bericht dat ze het hadden gevonden en bedankten mij voor de informatie die ik vanaf de computer had verschaft. Langs deze weg bedank ik hun voor hun bezoek en heb weer wat geleerd.

Breaking news: Twitterbericht. Raadsvergadering geschorst. Trammelant tussen de Haas en (de) Baas. Hier leest u vast wel meer over de komende dagen.

Oh ja, vanavond live muziek met Transmission!!!!

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!