

## Afhaalmenu

vrijdag 26 juni 2015

**Kippenbout of karbonade met gebakken kriel en groente  
en een toetje voor slechts**

**€ 7,50**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

### Wie zaait zal oogsten

Weet u nog dat ik het vorig jaar had over de rijke appeloogst die we met onze appelboom mochten vieren? Wel veertien appels geoogst. Als je dat boompje nu ziet dan zou je eerder denken aan heel geen appels. Het is maar een klein boompje en omdat ie in een plantenbak staat zit er maar weinig groei in. Dit voorjaar heeft het boompje amper gebloeid en de oogst dreigt op voorhand te mislukken. Er hangen enkele bordoorode balletjes in maar dat gaat niets worden. Ik weet best dat je bordoorode niet zo schrijft maar ik had geen zin om bordeauxrode te schrijven. Dit terzijde. Hoe anders is dit met onze druivenstruiken die twee jaar geleden in de aarde op het Cerckplein gezet zijn. Tientallen trosjes zijn zich aan het ontwikkelen alsof hun leven ervan af hangt. Ik kan u verzekeren dat dit een zeer rijke druivenoogst wordt. We plaatsen er binnenkort een vogelverschrikker bij in de buurt. Vorig jaar hebben de vogels de meeste druiven in en opgepikt. Dat zal niet weer gebeuren. Vooral merels, spreeuwen, duiven, roeken, eksters, groenlingen, koperwieken huis,ring en heggenmussen, tjiftjaffen en een enkele reiger lustten er wel pap van. Ja, een rijke fauna vindt u ook op het Cerckplein. Met zo'n vogelverschrikker zal het aantal vogels wel afnemen maar die druiven zijn ons heilig. Wij, van de Cerck, hopen dat de Partij van de Dieren in ons belang mee gaat. Die vogels schrikken alleen maar en dat doet geen pijn. Misschien dat een wat bejaarde vogel hierdoor hartklachten krijgt maar hoe bescherm je de druivenoogst anders? Je kunt er ook netten omheen spannen maar die hebben we niet. In oktober is het zo ver. In de herfstvakantie. We zoeken nog vakantiewerkers voor de druivenpluk. Mocht zich niemand melden dan rest ons niets anders dan Oost-Europeanen te laten plukken. Zo ver zal het wel niet komen. Het lijkt er op dat de zomer nu echt gaat beginnen. Met veel zon en warmte zijn de druiven straks lekker zoet.

**Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!**