

Afhaalmenu

vrijdag 26 januari 2018

Zalmfilet met gebakken aardappelen en sla + toetje

€ 8,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Bestellen

U, als ondernemer, moet natuurlijk geregeld iets bestellen bij welke leverancier dan ook. Je mag eigenlijk nooit nee verkopen. Het geval wil dat toen de kok er nog was, hij altijd de bestelling deed. Hij wist ook het beste wat er nodig was in de keuken. De rest deelde ik hem dan mee zodat dit in één keer mee kon. Alles van de zelfde leverancier. Niet alles maar het meeste wel. Dit ging bijna nooit fout. Nu de kok er niet meer is moet ik dus de bestellingen doen. Ik wist wel hoe het moest dus dat leverde geen problemen op. Of toch wel. Neem nu een simpel product als wortels of appels en wat dacht u van uien. Je zoekt het op maar dan begint de ellende. Wortels zijn er in talrijke varianten. Appels evenzo. Het gaat per stuk of per kist of per zak of per kilo. Het gaat allemaal digitaal en vaak staan de plaatjes er bij. Vaak ook niet. Twee weken terug dacht ik even een stukje Parmezaanse kaas te bestellen. Ze brachten een stuk van vijf kilo voor slechts € 119,00. Hier had ik wel 119 jaar genoeg aan. Beetje zonde maar na een telefoontje mocht de kaas retour. Had ik toch niet goed opgelet. Deze week had ik na de Winter Wende-aovend alle uien op. Ik denk dan bestel ik gewoon vier kilo uien en een kilo rode uien. Kan ik even een paar weken vooruit. Wat wil het geval? Weer niet goed opgelet en ik kreeg geleverd inderdaad één kilo rode uien, dat ging goed maar er zaten vier kisten a tien kilogram gewone uien bij de levering. De chauffeur vroeg zich al af wat ik in godsnaam met veertig kilo uien moest aanvangen. Ik dacht, ik laat me niet kennen en vertelde dat ik een paar partijtjes in het verschiet heb met onder andere rundvleesstoofschotel en daar komen nogal wat uien door. Hij fronste zijn wenkbrauwen en zei niets meer. Terug naar zijn vrachtwagen hoorde ik hem mompelen dat veertig kilo zelfs bij instellingskeukens niet in een keer besteld werd. Daar doet zo'n grote keuken een paar maanden mee. "Komt wel op hoor!!", riep ik hem na. Hij bood nog aan om ze mee terug te nemen maar ik zei dat dit precies de bedoeling was. Ik wordt graag voor vol aangezien wat in dit geval wellicht averechts werkt. Dus..... Mocht u nog uien nodig zijn. Of is het hebben? Volgens mij is het zijn in dit geval.

Vanavond weer live muziek met **Groovy Train**. Aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!