

Afhaalmenu

Vrijdag 26 februari 2021

Geen menu

€ 0,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Krom

Het is krom. Of moeten we spreken van hypocrisie. De een spreekt de ander tegen. De ene maatregel staat dwars op de andere. Dat we niet moeten dood gaan aan het coronavirus lijkt me nogal wiesdes. Of zoals nummer veertien altijd zei, "da's logisch." Ik ben benieuwd hoe diezelfde nummer veertien over de huidige toestand zou denken. Misschien, "Je moet eerst zo'n covid in je lijf gehad hebben om te kunnen oordelen." Of iets dergelijks. Wel hierom kan ik hier gelukkig (nog) niet over oordelen maar krom is het allemaal wel. Dat zal een ieder opvallen.

Sinds de harde lockdown is het niks minder geworden met de besmettingen. Ook na de avondklok is verbetering nog een eind weg. Je weet niet hoe het nu zou zijn zonder deze maatregelen. Terecht kwam ik een epje tegen in de epgroep van Centrum Beilen. Hierin werd de vraag gesteld hoe het komt dat er onder het supermarktpersoneel geen corona uitbraken zijn. Deze mensen komen dagelijks met honderden andere mensen in contact. Dat gaat echt niet op anderhalve meter. Wel geinig was het deze week op het bankje voor de Cerck. Het zonnetje scheen zo lekker dat we er even bij zijn gaan zitten om een goed gesprek te houden op anderhalve meter. Tot de meneer, met wie ik dat gesprek voerde, een sigaretje wilde opsteken en geen vuur had. Hij wist dat er in de winkel tegenover de Cerck sigarettenaanstekers te koop waren. Vier in een verpakking voor maar 99 cent. Van de regering moet je eerst telefonisch bestellen en dan mag je het op komen halen. Ik naar die winkel gebeld. Ja, die aanstekers hadden ze wel. We konden die aanstekers vier uur later komen ophalen. Ik zei dat we op het bankje tegenover zaten en dat ze de aanstekers wel op het tafeltje in de deuropening kon leggen dan zou ik er een euro neerleggen. Daar was geen sprake van. Deze maatregel was er om funshoppen tegen te gaan. Als we geen vuurtje hadden dan liep ze wel even naar de deur. Ze had zelf wel een aansteker. Aldus geschiedde. In de brand, uit de brand. Maar wel krom. Volgens mij moet het allemaal niet te lang meer duren want dan komt de bevolking in opstand. Ikzelf leg mij overal bij neer want ik kan de tijd goed gebruiken in mijn huis en tuintje en Anna en Hennie zijn ook aandacht nodig. Maar ik heb makkelijk praten. Ik ben al oud en heb niet voor duizenden euro's aan voorraad ingekocht om niet te kunnen slijten. Ik zou zeggen, gooi die winkels gewoon weer open en met een beetje gezond verstand van de clientèle krijgt niemand hier coronagriep van. Kijk maar naar de supermarkten. Of kunnen we daar straks ook kleding en andere luxe artikelen kopen? Dan zijn straks alle winkels in het centrum overbodig, Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Spaart u ook voor een pannenset?

Spaart u koopzegels? Koopt u spaarzegels? Voetbalplaatjes? Handdoekenzegels? Bonuskaart? Daar krijgt een mens griep van. Sorry, ik liet mij even gaan. Eerst maar eens naar de kapper volgende week. Ik heb de Ikea in Groningen al gereserveerd voor twee personen.

Sterkte