

Afhaalmenu

vrijdag 26 april 2013

Varkenssteak van de barbecue met gebakken aardappelen en komkommersalade en toetje

€ 8,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

W

Vanmiddag om 15.00 uur komen er twee mannen van de bank met mij praten. Het schrijven van vorige week was hen onder ogen gekomen. Zal ik er van lusten en word ik geroyeerd als klant? Geen krediet meer bij de bank? Misschien komen ze met het goede nieuws dat het beleid bij de bank drastisch zal worden gewijzigd. Of zullen ze zeggen dat ze het allemaal wel begrijpen maar er niets aan kunnen doen? Misschien is het wel een truc van de burgemeester en krijg ik een lintje opgespeld. De burgemeester fietste ook voor onze zaak langs. We gaan het ondervinden. Ik zal ze gastvrij ontvangen en een kop koffie aanbieden. Al naar gelang het gesprek verloopt doe ik er wellicht ook nog een kontje bij. Ook wij, van de Cerck, kunnen niets beloven.

De komende dagen zullen geheel in het teken staan van de troonswisseling. Ook wij, van de Cerck, houden hier rekening mee. Vanavond een k(r)oningsconcert met Close Call en morgen k(r)oningscabaret met Ronald Smink. Op de kroningsdag zelf gaan we 's middags open om 15.00 uur. Nu heeft het huldigingcomité bedacht dat wij Nederlanders de koning en koningin massaal en tegelijk moeten toezingen. Daar zit het Koninklijke paar vast op te wachten. Hier is speciaal een lied voor gemaakt. Ik heb het lied nog niet gehoord maar wel de tekst gelezen. Over dit lied is nogal wat commotie. Wij, van de Cerck, hebben hier ook een mening over maar houden deze voor ons. Dat wij niet gaan meezingen zegt denk ik wel genoeg. Alsof Nederland één grote kleuterklas is. Majesteitsschennis? Wij denken deze dagen niet aan de W van Willem maar aan de W van werken maar wensen de nieuwe koning en koningin toch een mooie dag en veel geluk en wijsheid in hun nieuwe ambt.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!