

# Afhaalmenu

vrijdag 24 mei 2019

## Wrap met kip en groente plus een toetje

€ 8,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

### Wat een nacht

In Groningen was een aardbeem, zoals dat in het Gronings klinkt. Niks van gemerkt. Het episch centrum lag dan ook 20 kilometer verderop en de kracht was 3,4 op de schaal van Richter. Het was kwart voor zes in de ochtend dus dan ben ik heel ver weg. Ik was op dat moment in Beilen alwaar ik druk aan het werk was en alles in de soep liep. Terras vol, binnen vol en er stonden rijen mensen te wachten op een tafeltje in en voor de Cerck. Ook voor de kassa stond een lange rij en ik was helemaal alleen. De bar stond vol met kopjes koffie en met lege kopjes en borden en de vaatwasser deed het niet meer. Er kwam een man met een enorme hond binnen. Hij moest heel nodig naar de WC. Of ik even op de hond wilde passen. Ik had dat beest nog maar net vast toen de telefoon ging. Er werd geroepen vanaf het terras waar de koffie bleef. Voor de telefoon werd er een frikandel speciaal besteld. Ik riep, "We zijn hier geen cafetaria!!" De eieren in de koekenpan waren inmiddels verkoold. Gauw nieuwe er in gegooid. Ik kon de hond niet houden die vervolgens als een gek over het terras vloog en een andere hond dood beet. De chaos was compleet. De man die moest plassen kon de WC niet vinden en vroeg waar zijn hond was. Ik zei dat die achter in het hondenhok zat en adviseerde de man om maar bij de burens te gaan plassen. Ik weet niet waar hij naar toe ging maar ik was opgelucht dat hij weg was. De gasten van het terras stonden zelf al koffie in te schenken en ik kreeg die vaatwasser maar niet aan de praat. De televisie moest aan want er kwam motorrace op. Ik kon de afstandbediening nergens vinden. De man die moest plassen en de hond kwijt was stond ineens achter de bar biertjes te tappen. Ik vroeg hem om wel alles te noteren. "Anders gaan we failliet meneer", riep ik. Hij moest er hartelijk om lachen. De dierenlijkwagen kwam de doodgebeten hond ophalen en er werd één minuut stilte gehouden voor het arme levenloze beestje. Tranen namen de volle loop. De band die zou komen spelen kwam voorrijden met een enorme truck. Ik zei dat die apparatuur niet allemaal naar binnen kon. Toen ze de laadklep lieten zakken sprong die enorme hond er uit. Hij wilde ook mij dood bijten. Gelukkig werd ik net op tijd wakker om vervolgens een gehele dag te gaan werken. Even voor de goede orde. Er is geen schade geconstateerd in mijn woning.

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**