

Afhaalmenu

donderdag 24 december 2020

Geen menu

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Kerstverhaal

Vorige week voor het eerst in lange tijd eens geen briefje. Te druk met verhuizen. Het had wel gekund maar ik dacht er niet eens aan. Dat is het probleem met geen werk hebben. Je hebt geen idee wat voor dag je in leeft. Zo dacht ik zonet dat het zaterdagavond was. Waarom weet ik niet meer. Wel dacht ik dat ik het briefje dan gisteravond had moeten typen. Eerst maar eens op de kalender gekeken. Wat blijkt? Het is woensdagavond en tot mijn grote verbazing zag ik dat als u dit leest het vanavond kerstavond is.

Was de kerstdagen helemaal vergeten. Dat betekent lekker twee dagen vrij. Pffff....

Ik was dus aan het verhuizen met een verplichte karrantenne want ik was in aanraking geweest met iemand die warempel twee dagen daarna positief werd getest. Zelf ben ik afgelopen zondag negatief bevonden na de test. Dat komt dan weer aardig overeen met mijn huidige situatie. Op een gegeven moment zie je alles negatief in. Het enige wat mij nu nog op de been houdt zijn mijn twee kippen, Anna en Hennie. Toen ik mijn huidige huis gekocht heb zat er gratis een kippenhok bij. Een familielid vond dat ik dan ook maar kippen moest nemen. Ik was hier geen voorstander van maar ik heb niet veel te vertellen over mijn eigen leven. Op de eerste middag kwamen het familielid en Jan S. voorrijden met de vrachtwagen en laadden daar de kippen uit. Even over die namen van de kippen; De één vond dat ze Bonnie en José moesten heten de ander zei, Annabel en Florence, want het waren wel hele deftige dames maar ik moest meteen aan Anna en Hennie denken. Er zijn vast wel lezers onder u die weten waar ik ze naar genoemd heb. Ik heb ook nog even aan Mathilda en Helene gedacht maar niet lang. Die willen vast niet dat er een kip naar hen genoemd is. Twee prachtige kippen, dat wel. Ze werden naar het hok gebracht en ik was meteen onder de indruk door de levendigheid van deze dieren. Ze liepen direct al te keuvelen onder elkaar. Waarschijnlijk hadden ze het over de kerst. Ze waren de dans ontsprongen en hadden een prachtige villa als onderkomen gekregen. Voor de kost en inwoning betalen ze ook nog huur. In natura. Ik kan elke dag twee eieren rapen. Als ik de keukendeur opendoe dan weten ze het al. Ze eten uit je hand. Toch een mooi kerstverhaal zo van die kippen die de kerst halen en die hun baasje zijn levensvreugde teruggeeft.

Rest mij nog te melden dat er 30 en 31 december oliebollen met en zonder rozijnen en appelflappen af te halen zijn in de Cerck. 10 oliebollen voor negen euro en de appelflappen voor slechts € 1,25 per stuk. Voor de zekerheid bestellen bij het familielid 06 12263337. Is niet verplicht.

Mocht u de kerst ook halen dan wens ik u allen een heel fijne kerst.