

# Afhaalmenu

vrijdag 23 oktober

**Hutspot (stampot wortelen) met spekjes, rookworst  
en een toetje**

**€ 7,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

## App

Dan nu maar even over de Veilig Centrum Beilen app Gisteren kwam er een bericht over een “dronken” vrouw die door het centrum liep. Mogelijk van GGZ. Beschrijving er bij hoe ze er uit zag en zo. Haar spoor werd gevolgd. Ze loopt richting Lake Side. Nu loopt ze richting Zeeman. Ik keek naar buiten en zag verschillende ondernemers met medewerkers staan kijken naar de vrouw die door de straat liep. Ze voerde zo te zien een telefoongesprek. Verder niks bijzonders. Er werd maar doorge-appt. Tot er iemand moe werd van al die berichten en zei dat één melding wel voldoende is. Dit lokte weer reacties uit en het hek was van de dam. Gelukkig is het uiteindelijk toch gestopt. Er lopen hier al tientallen jaren bewoners van GGZ ( Beileroord )door de straten. Vroeger had je Herman Boerigter, Opa Klokkie, Geert Dubbeltje, ook wel Geert Tien genoemd, Jan van de Werf, Rienk Veninga, Jan Roggenbrij en nog veel meer. Die maakten ook wel eens rare bokkensprongen of waren af en toe wat luidruchtig. Bijvoorbeeld Herman die de containers controleerde. Als er dan wat gft afval in de grijze container zat was hij totaal overstuur en sprak in niet te verstane woorden de eigenaar hierop aan. Hij noteerde ook nummerborden van auto's. Soms deden ze klusjes voor ondernemers zoals de stoep aanvegen. Bij Hotel Prakken was Stoepke nog wel eens te helpen. “Wat moet ik nu doen, meneer Prakken?, vroeg Stoepke voor de twaalfde keer na het aanvegen van de Noormanzaal. Meneer Prakken antwoordde ten einde raad,”Ga maar met je blote kont uit het raam hangen.” Een half uur later kwam Stoepke er weer aan, “Wat moet ik nu doen meneer Prakken?” “Wat heb je net gedaan dan?” vroeg Prakken. “Nou met de blote kont uit het raam hangen.” was het antwoord. “Dat meen je niet, wat zeiden de voorbijgangers daar van?” “Nou die zeiden allemaal, “Dag meneer Prakken.” Toen werd er niet ge-appt maar werd er om gelachen. Het hoorde bij het dorp. Wel moet ik zeggen dat we tegenwoordig met een ander kaliber GGZ cliënten hebben te maken en dat is vaak geen reclame voor het dorp. Waren ze maar zoals vroeger. Nu hebben we alleen ome Lieuwe nog.

**Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!**