

Afhaalmenu

vrijdag 23 oktober 2020

Weer eens geen menu

€ 0,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Afwachten

U heeft het ongetwijfeld mee gekregen. Per 1 januari komt er een nieuwe directeur in de Cerck. Dochter Marloes gaat de tent runnen. Dit geheel op haar eigen manier. U kunt het verhaal op facebook wel lezen of anders in de krant. Dat ga ik hier niet allemaal uit de doeken doen. Daar is al genoeg over geschreven de laatste paar dagen. Ik kan u wel verzekeren dat het er niet minder op wordt. Ik doe dit al ruim zestien jaar en dan ga je toch lijden aan tunnelvisie. Het is goed dat er een frisse wind gaat waaien. Het is te hopen dat die coronatoestanden weer een keer wat toelaten. Zal toch wel een keer een eind aan komen? Vandaag zitten we ongeveer anderhalve week in de gedeeltelijke lockdown. Het zal me verbazen als we 12 november, dan hebben we er vier weken opzitten, weer open mogen. Zoals het nu gaat dan wordt het alleen maar erger met de besmettingen. Zou het dan toch niet aan de horeca liggen? Ik denk een groot gedeelte wel. Niet aan horeca als de Cerck of heel veel andere, vooral, restaurants. Het gaat mis in de cafés waar gefeest wordt. Als er een borrel in de mens zit dan neemt die het niet zo nauw meer. Ik begrijp heel goed dat we er in de horeca allemaal aan moeten geloven. Het is niet te doen om er onderscheid in te maken. Die wel dicht en die niet. Dat wordt een gebed zonder eind. We kunnen niets anders doen dan afwachten. We hebben de Winter Wende-aovend al gecancelled. Stichting Beleef Beilen heeft nu geopperd om het in het voorjaar van 2021 te gaan doen. De Lente Wende-aovend. De astronomische lente begint op zaterdag 20 maart zo tegen half elf in de morgen. Dat zou een mooie gelegenheid zijn om dit 's avonds eens even lekker te vieren. Ook dit is afwachten. Er valt voorlopig nog niet veel te vieren. Het is potverdomme allemaal afwachten. Ik moet mij niet gek laten maken. Rustig blijven. Die corona is (bijna) net het weer. Je doet er (bijna) niets aan. We kunnen slechts bidden en hopen. Plannen maken voor de toekomst. Verre toekomst of nabije toekomst, het blijft allemaal afwachten.

Tot de volgende keer.