

Afhaalmenu

Vrijdag 23 april 2021

Kipsaté met eigengemaakte friet en sla

€ 10,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Vogelen

We mogen komende woensdag het terras weer open doen voor gasten die we ontzettend gemist hebben de afgelopen lange periode. Wel onder veel voorwaarden en maatregelen. Het begin is er al lopen de besmettingen alleen nog maar op. We zullen toch niet meemaken dat de hele boel nog een keer teruggedraaid wordt? We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor de beperkte opening van volgende week. Het terras moet er wel een beetje netjes bij liggen. De afgelopen tijd heb ik het heel druk gehad met vogelen. Ik had op mijn verjaardag Dorresteins Vogelgids gekregen. Kan ik u ook aanraden. Zeer amusant en leerzaam bovendien. Al heeft dat laatste nog niet zijn vruchten afgeworpen. Hans Dorrestein zelf is al jong begonnen met vogels observeren en ik begin nu pas. Dat haal ik nooit meer in. Ik ben in eigen tuin begonnen. Heb van een familielid een goede verrekijker gekregen. Dat helpt. Het is werkelijk een ware volière in mijn tuin. Wel een openlucht volière. De vogels kunnen komen en gaan wanneer ze maar willen. Dorrestein ergert zich aan mensen die vogels gezien hebben. Hij vindt dat je ze bij de naam moet noemen. Ik heb een tortelduif gezien of een heggemus. Nu wil het geval dat ik nu pas, na een paar maanden observeren, er achter ben dat in de tuin vooral heel veel huismussen verblijven. Alleen die huismussen verblijven voornamelijk in de heg. Dat schept verwarring. Nu ontdekte ik dat er twee soorten mussen in mijn tuin verblijven dus ik denk, dan zijn die andere mussen natuurlijk de heggemussen. Totdat de huismus de liefde ging bedrijven met die zogenaamde heggemus. Dat was dus ook een huismus alleen dan van het andere geslacht. Het schiet niet echt op dus. Wel hierom heb ik besloten om vanaf nu gewoon achter het huis te gaan zitten om de vogels te observeren. Dat is een hele leuke bezigheid. Af en toe zoek ik het plaatje er nog wel eens bij om te kijken welke vogel het precies is maar dat valt nog niet mee. Ze zitten bijna nooit stil. Wel heb ik ontdekt dat het eigenlijk net mensen zijn.

Niet één is hetzelfde en ze maken constant ruzie met elkaar. Mijn kippen, Anna en Hennie, hebben steeds mot met de merels. Die merels zitten wat te wippen op het gras tot er een worm naar boven komt. Dat is dan weer tegen het zere been van de dames want dat zijn hun pieren.

Ruzie in de tuin. Gelukkig vallen er geen dooien. Tot nu toe. Vogelen is heel rustgevend.

Tot vanavond of anders tot volgende week woensdag op het terras vanaf 12.00 uur.