

Afhaalmenu

vrijdag 22 juni 2018

Peppersteak met gebakken aardappelen, groente en een toetje

€ 9,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Jan

Vorige week vrijdag 15 juni: Lekker op het strand van Anaxos keek ik even op de mobiel om de whatsapp te checken op binnengekomen berichten. Dat was even schrikken maar liefst vijf berichten met de mededeling dat Jan de Haan was overleden. Dan is het wel even slikken en ben je ineens niet meer op vakantie. Je legt je mobiel even weg en laat het trieste nieuws tot je komen. Dan ga je nadenken over je relatie tot Jan en kom je tot het besef dat hij toch wel heel belangrijk is geweest in je leven. In 2004 toen ik de Cerck begon kwam Jan de Haan zomaar even langs. We kregen het over muziek en of ik ook van plan was om zo af en toe eens live muziek te organiseren in de Cerck. Dat was ik inderdaad van plan. Jan, toen ook al druk met de Amer, vond dat er in Beilen ook een plek moest zijn waar je van goede muziek moest kunnen genieten. Hij bood aan om mij hiermee te helpen. Hij had goede contacten met muzikanten die er toe deden. Wat de smaak van muziek betreft zaten we op één lijn maar ik had geen idee hoe ik aan goeie artiesten moest komen. Jan wel. Ik zei dat ik niet zo veel voor die artiesten kon betalen. Ik wilde geen entreegeld heffen. Het moest bekostigd worden door de genuttigde consumpties. Daar deed Jan niet moeilijk over. "Zeg maar wat je kunt betalen en dan kunnen ze ja of nee zeggen" was zijn remedie. Volgens mij heeft geen enkele artiest nee gezegd en dat waren er nogal wat. Van bands tot singer songwriters, van blues tot americana, van rock tot country. Jan kwam zelf ook altijd kijken en maakte na ieder optreden de balans op. Hij kwam er achter dat muziek in de Cerck toch iets anders was dan muziek in de Amer. In de Amer zat iedereen echt te luisteren. In de Cerck was er ook een categorie die alleen voor de gezelligheid kwam waardoor er niet altijd naar de muziek geluisterd werd. Dat vond Jan niet altijd leuk. Ik ook niet trouwens maar daar moesten we maar mee leven. Er moest wel genuttigd worden anders kon het niet uit. Jan begreep dit en hij hield hier rekening mee met het boeken van artiesten. Wat hebben we fantastische muzikanten gehad in de Cerck. Om er een paar te noemen. Ralph de Jongh, Margaretha Kleine, Remmelt Muus en Femke, Harry Niehof, Little Louis. Ze kwamen uit het hele land. Op een gegeven moment zei Jan dat ik het zelf ook wel kon. Hij bedoelde het boeken van artiesten. Ik zat nu in het circuit en dan bieden ze zich zelf wel aan. Dat was en is ook zo. Zo nu en dan kwam Jan nog wel eens langs om te vragen hoe het ging. Hij had dan nog goede tips. "Misschien is dit nog wat voor je", zei hij dan, "Hoe heet die band ook alweer." Daar kon hij dan niet zo gauw opkomen en mailde mij later de namen met telefoonnummers door. Jan hield van muziek. Van goeie muziek. Muziek die uit het hart komt en geen commerciële shit. Dat zal een ieder die wel eens in de Amer komt kunnen bevestigen. Ik pluk er nu nog de vruchten van. Ralph de Jongh komt nog ieder jaar. Margaretha komt nog wel eens langs. Binnenkort zal ik Remmelt Muus en Femke weer eens vragen. Dit trio lukte het om een volle Cerck muisstil te krijgen met hun optreden. Jan de Haan, een verdomd aardige kerel waar ik veel aan te danken heb. Jan, veel muzikanten die muziek maakten naar jouw hart zijn je voorgegaan. Ik hoop dat je ze ontmoet daar waar je nu bent en dat ze allemaal nog even voor je spelen.

I'm gonna write your name in the sky. Bedankt!

Nog even een zakelijke mededeling: Vanavond op het Cerckplein in het kader van het Midzomerfeest de band Dirty Boulevard. Aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!