

Afhaalmenu

Erwtensoep voor twee personen met roggebrood en spek

€ 10,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Handhaven

Zit ik te denken dat het alweer een week geleden is dat ik een briefje heb geschreven, blijkt het maandagavond te zijn. Heel geen vrijdag dus. Er zit maar weinig verschil in de dagen. De ene dag is gewoon de andere. Het zondagsgebed helemaal vergeten en meer van dat soort dingen waar je op een gegeven moment geen benul meer van hebt. Er moet weer wat gebeuren en wel daarom heb ik besloten om voor vrijdag en zaterdag weer enkele pannen erwtensoep te gaan koken. (zie menu boven). Je kunt tenslotte ook niet de hele dag met je kippen optrekken. Straks komt de avondklok ook nog tevoorschijn. Dan mogen we tussen acht uur des avonds en vier uur des morgens niet de deur uit. De hond uitlaten mag wel maar aangezien onze hond voor eeuwig is ingeslapen is dat geen optie. Ik stap de laatste dagen wel iedere avond de deur uit voor een fikse wandeling om het leven eens goed te analyseren. Dat mag dus straks niet meer. Je gaat ook niet met een kip aan de lijn een ommetje maken. Misschien een diepvrieskip maar geen levendige. Dat zullen de handhavers niet voor lief nemen en een bekeuring heb je zo. Daar weet een ondernemer uit het centrum van Beilen alles van. Een boete voor parkeren voor de eigen winkel. Regel is regel en wet is wet. Aldus die handhavers die zich niet afvragen waarom die regel er is. Er loopt werkelijk niemand op maandag door de Brinkstraat dus van gevaar voor winkelend publiek kan geen sprake zijn. Dat zal de handhaver worst zijn. Befehl ist Befehl. Zo heb ik eens vierduizend euro moeten boeten omdat ik de helft van een tussenschot in de auto verwijderd had om enkele lange planken te vervoeren. Daar heeft ook zo'n handhaver kennis van genomen. Die had de dag van zijn leven. Daar kon hij mee thuiskomen. Wie had zoveel last gehad van dat verwijderde tussenschotje dat mij dat vierduizend euro moest kosten? Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Deze kende ik niet. Ik had mijn VW Caddy niet omgebouwd tot een personenauto. Daar was die wet voor gemaakt. Daar hebben die handhavers geen boodschap aan. Befehl ist Befehl. Neem nu die bijstandsmoeder die betrapt werd op het feit dat haar moeder één keer in de week boodschappen voor haar deed. Die was even goed de klos. Laten we het over de toeslagenaffaire maar niet hebben. Ze verneuken hun eigen landgenoten en varen er wel bij. Ze hebben er een broertje dood aan zich te verplaatsen in de situatie van hun slachtoffer. Uiteindelijk heb je ook nog geen poot om op te staan. Het bezwaar wordt gewoon genegeerd want die wet of regel is er nu eenmaal om nageleefd te worden. Je wordt gewoon bang en je hebt geen idee waarvoor. Ik zie die avondklok al voor me. Mensen die met camouflagepakken door de straten sluipen. Van gevel tot gevel om maar niet betrapt te worden op hun dagelijkse avondwandeling. Je hebt ze er bij, onder de handhavers. Als hun meerdere zegt dat ze een banaan in hun kont moeten stoppen doen ze dat ook nog. Dat is niet zo netjes geformuleerd door mij. Excuses hiervoor. Er zijn best wel hele goede, flexibele en tolerante handhavers onder de handhavers. Alleen tref ik die maar zelden.

Prettig weekend!