

## Afhaalmenu

Vrijdag 21 mei 2021

**Asperges met beenham + ei en krieltjes**

**€ 10,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

### Zoeken

Momenteel weer geen tijd om een briefje te schrijven. Anna en Hennie zijn ontsnapt. Ik begrijp er niks van. Ze hebben genoeg ruimte en genoeg te vreten. Ik geef ze ook iedere dag elk één kiwi. Daar zijn ze echt gek op. Je kunt het zien aan de eieren. Die lichten een beetje groen op als je ze kookt. Je proeft het ook, denk ik. Dit kan ook verbeelding zijn net als dat groene oplichten tijdens het koken. Ik moet dus nu de kippen gaan zoeken. Ik heb ook al gezocht en ze zaten niet in de sloot. Daar willen ze nog wel eens pieren zoeken. Ze zaten ook niet bij Jan en Nel in het kippenhok. Daar waren ze ook al eens geweest. Hoe ze ontsnapt zijn is mij niet duidelijk maar waarschijnlijk zijn ze gewoon over het hek gevlogen. Verder zit alles kipdicht in de tuin. Het is toch een hele zorg die beesten. Misschien is het een idee om ze te kortwieken maar dan zijn het geen complete kippen meer. Ik weet ook niet hoe dat moet. Ze gaan tegenwoordig 's avonds om kwart over negen naar bed. Dat doen ze uit zichzelf. Als ik ze nog niet gevonden heb ben ik benieuwd of ze uit zichzelf gewoon thuiskomen. Kippen kunnen volgens mij ook gewoon verdwalen. Ze hebben geen ingebouwde TomTom zoals een duif die wel heeft. Eigenlijk zijn ze gewoon niet al te snugger. Het enige wat hen interesseert zijn pieren, kippenvoer, gedroogde meelworm, sla en niet te vergeten kiwi's. Dat alles is voldoende aanwezig in de tuin. Dan zijn het eigenlijk ondankbare schepsels om zo maar weg te lopen. Misschien lopen ze wel weg omdat ik pas een klein vrieskistje heb aangeschaft. Die is niet bedoeld voor hen maar als je niet zo snugger bent dan denk je dat misschien wel. Ik zou mijn eigen kippen nooit opeten. Althans voorlopig niet. Ik ga dus nu even met mijn kleindochter de buurt afstruinen. Dan moet dit briefje er maar een keer bij in schieten. Ik rook wel dat de burens de barbecue hadden aangestoken. Enfin, u hoort het volgende week wel.

Er staan asperges op het menu van de koude grond. Afgelopen weekend heb ik ze zelf ook gegeten. Ik kan u dit menu van harte aanbevelen.

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**