

Afhaalmenu

vrijdag 21 juni 2019

Scaloppa met gorgonzolasaus, gebakken aardappelen, sla en een toetje

€ 8,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

Zonnewende

Uiterekend vandaag vindt de zonnewende plaats. Dit was te voorzien want ieder jaar is dat rond de 21^{ste} juni. Echt een verrassing is dat dus niet. Het nadeel van de zonnewende is dat na vandaag de dagen weer korter worden. Hiermee wordt bedoeld dat na vandaag de zon later opkomt en vroeger zal ondergaan. We moeten wachten tot 21 december om het omgekeerde effect mee te maken. Over drie maanden, 21 september, vindt de equinox plaats. Dan duurt de dag even lang als de nacht. Bij wijze van spreken dan. Beter gezegd is het dan net zo lang licht als donker. Dan is het ook zo weer kerst. Maar goed, u weet vast wel van de brand die Beilen op 8 augustus 1820 geheel in de as legde. Alleen de kerk bleef overeind. Nu zult u denken, 'wat heeft dat nu weer met de zonnewende te maken?' In de jaren na de brand waren de toenmalige inwoners van Beilen nogal aangeslagen. Het duurde enkele jaren voordat alles weer was opgebouwd. Het schijnt dat vooral inwoners van Westerbork de helpende hand toestaken. Die waren toen zeer meelevend met het dorp Beilen. Ongeveer vijf jaar na de brand was alles weer een beetje normaal, voor die tijd dan. Nu wil het geval dat een toenmalige inwoner van Westerbork, Douwe Kwak, het idee opperde om ieder jaar met de zonnewende een feest in Beilen te gaan organiseren. Dit vooral om de nog steeds aangeslagen inwoners van Beilen een beetje vreugde in het leven te bezorgen. Het had lang genoeg geduurd. Zo wil het dat de midzomerfeesten al in 1825 zijn begonnen in Beilen. Ieder jaar werd er door Douwe Kwak op 21 juni een waar volksfeest in Beilen georganiseerd. Het werd een groot succes. Iedereen nam deze dag vrij om de zonnewende te vieren. De boeren lieten hun akkers links liggen, de timmerlieden timmerden die dag niet. De bakkers bakten niet en de slaggers slachtten niet. Alleen de café uitbaters werkten maar dat leverde ook het nodige op. Zo werden oud Hollandse spelletjes met elkaar gespeeld en dansten ze op muziek. Zo konden de Beiler inwoners op deze ene dag de zinnen verzetten. Het hielp de slachtoffers er weer een beetje bovenop. Veel dank waren ze verschuldigd aan de Westerborker Douwe Kwak die in 1832 op 21 juni op de terugweg naar Westerbork op tragische wijze om het leven kwam. Hij is verdronken in de Beiler Stroom. Tot aan de dag van vandaag is niet duidelijk geworden hoe dit kon gebeuren. Geruchten deden de ronde dat hij is verzopen door Louwe Pruijm. Deze had zijn vrouw Wiesje met Douwe achter de kerk betrappt en is Douwe naar Westerbork achtervolgd. We zullen het nooit zeker weten. De Midzomerfeesten waren hierna nooit meer hetzelfde. Evenzo de relatie tussen Beilen en Westerbork.

Vanavond Midzomerfeest op het Cerckplein met **Soul XS** aanvang 21.30 uur.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!