

# **Afhaalmenu**

## **Vrijdag 2 oktober 2009**

### **Menu 1**

**Gebakken vis met aardappelkroketjes en sla**

### **Menu 2**

**Gyrosreepjes met friet en sla**

**beide menu's €7,50 (per menu)**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

### **Hoog bezoek**

Vandaag komt er hoog bezoek naar Beilen. Jawel, de burgemeester van Amsterdam Job Cohen en zijn onderdaan, wethouder Marijke Vos en de loco burgemeester van Rotterdam, Jantiene Kriens. Meneer Aboutaleb zal wel verhinderd zijn. Wij, van de Cerck, heten deze gasten van harte welkom. Zij zullen de besloten opening bijwonen van Duurzaam Verblijf alwaar de door hen uitgekotste verslaafden vertoeven. In een gesprek met psychiater Wijnand Mulder, van Duurzaam Verblijf, bleek dat deze verslaafden niet waren uitbehandeld maar uitgekotst. Hoe aandoenlijk is het daarom dat deze bestuurders uit de Randstad toch nog even komen kijken hoe het met hun ex-burgers gaat. In Amsterdam en Rotterdam zijn de straten letterlijk schoongeveegd en is het momenteel goed vertoeven door hen die deze nieuwe bewoners van Beilen hebben uitgekotst. Wij zullen goed voor deze mensen zorgen meneer Cohen. Misschien wil mevrouw Kriens deze boodschap wel even doorgeven aan meneer Aboutaleb. Het wordt in Beilen steeds gezelliger. Op iedere hoek kun je tegenwoordig drugs kopen. Het zal ze aan niets ontbreken. Misschien is het handig om voor deze gasten een koopzondag te houden want ze liggen op zondag op de knieën bij de bankjes in het centrum naar peukjes te zoeken waar nog een beetje spul in zit. Hier in Beilen hebben we alle tijd om het verblijf van de verslaafden zo aangenaam mogelijk te maken. Geen gedoe met een Noord-Zuidlijn of hooligans. Nee, het is hier, nog, lekker rustig. Vraag maar eens aan collega Jan Broertjes. We hebben hier niet eens stoplichten al kan ik u melden dat we sinds kort wel zebrapaden hebben. Het begint er op te lijken. Nu is het zo dat de opening van Duurzaam Verblijf besloten is. Hebben we dit niet eens eerder gehoord? Ik sta er dan ook niet van te kijken als de gehele delegatie het centrum van Beilen ook nog zal bezoeken. Koffie met een kontje in de Cerck?

Naast Duurzaam Verblijf staat Altingerhof. Misschien wel aardig om daar ook even te kijken. Deze bewoners, die veelal dement zijn geworden, hebben hun hele leven hard gewerkt maar zijn bij wijze van spreken in een tehuis geplaatst waar ze alleen hun behoefte kunnen doen als het de verpleging uitkomt. Of een halve dag op bed moeten wachten tot ze aan de beurt zijn. Is het geen goed idee om van gebouw en staf te ruilen met Duurzaam Verblijf? Is het verschil niet schrijnend? Wat die hoge hekken betreft, die zijn voor de ex-verslaafden overbodig geworden en zo kunnen die oude mensjes eens lekker naar buiten zonder dat ze verdwalen.

Nogmaals heel attent van u dat u even komt kijken in Beilen. Wij, van de Cerck, wensen u een goede terugreis. Meneer de burgemeester, welterusten. Slaap maar lekker in je mooie grote huis. Mocht uw nachtrust toch weer verstoord worden door straatontsierende junkies stuur ze dan gerust naar Beilen.

Terug tot de orde van de dag; Gisteren heeft kok Emiel de nieuwe menukaart voor het diner geïntroduceerd. Kom het gerust eens uitproberen.

U kunt het wekelijkse schrijven van mij tegenwoordig ook terugvinden op de website [www.decerck.nl](http://www.decerck.nl)

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**