

# Afhaalmenu

Vrijdag 19 maart 2021

## Driegangen menu voor zaterdag 27 maart

### Voorgerecht

Rundercarpaccio, gerookte rauwe ham en osseworst met meloen, cherrytomaat, mozzarella en olijf

### Hoofdgerecht

Kippenpootje, sparerib en lamsburger met knoflooksaus. Geserveerd met gepofte aardappel met kruidenboter en rabarbersalade

### Nagerecht

Brownie, pindarotsje, chocolademousse en chocolade bavarois.

Bovenstaand menu is te bestellen op de site van Beleef Beilen [www.beleefbeilen.nl](http://www.beleefbeilen.nl)

Een mooi initiatief van Bourgondisch Beilen om de horeca weer een beetje aan het werk te krijgen. Als ik de tussenstand zo bekeek dan moeten we inderdaad weer aan het werk. U kunt nog tot en met aanstaande zondag bestellen geloof ik maar dat staat allemaal wel op de website van Beleef Beilen evenals de prijs en dat het thuisbezorgd gaat worden. Dan kunt u ook nog vermaakt worden met een live stream. Wat daar dan te zien en te horen zal zijn is nog een verassing. Ik ben al naar de bank geweest om een lening af te sluiten. Anders kan ik geen inkopen doen voor ons driegangenmenu. Je moet er niet aan denken dat door geldgebrek de kippen Anna en Hennie geslacht moeten worden. Hier kon ik de bank mee overtuigen mij een forse lening te verstrekken. Dat wordt dus een kwalitatief hoogstaand driegangenmenu.

Zoals eerder al bekend was geworden is dat dochter Marloes de zaak per 1 januari jl. zou overnemen. Ik kan u mededelen dat dit achteraf fake news was. We hebben later besloten om dit per 1 april te laten gebeuren maar onlangs is besloten om het maar gewoon een jaar later dan gepland te doen. Wel gaat de dagbesteding per 1 april van start. Zo komen we langzaam weer uit de harde lockdown. De derde golf is over zijn hoogtepunt heen en na Pasen mogen de terrassen weer open. Ik hoop dat dit geen fake news is. De regering kan niet anders besluiten dunkt mij. Langzaam weer terug naar normaal. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat de Koning zijn brief, gericht aan zijn volk, al heeft klaarliggen.

### *Landgenoten,*

*Het uur der bevrijding is thans ook voor U aangebroken. Het ogenblik, waarop ik en U met zoveel spanning en ongeduld gewacht hebben, is daar. Ik weet van de bittere beproevingen, waaronder Gij, afgesneden van ons Vaderland, deze laatste maanden hebt geleefd. Die druk heeft thans een einde genomen. Ik weet ook van den bovenmenselijke moed, waarmee Gij de zwaarste ontberingen hebt gedragen. Talrijke handen zijn uitgestrekt om het einde Uwer nooden zoveel mogelijk te bespoedigen, maar veel zal daarbij afhangen van Uw rustige en eendrachtige houding in de komende dagen. Werkt allen mede deze een rustig verloop te geven. Gehoorzaamt stipt de bevelen van het gezag.*

*Dat Gods zegen op U allen ruste. Nederland herrijst. Leve het Vaderland!*

Deze brief van zijn overgrootmoeder had hij nog op zolder gevonden maar misstaat niet in onze situatie.

**Sterkte!**