

Afhaalmenu

vrijdag 19 juli 2019

Kippenbout met friet, sla en een toetje

€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Woensdag

Meestal schrijf ik dit briefje op donderdagavond. Het geval wil dat ik twee vrijkaartjes heb gekregen voor de voorstelling op donderdagavond van de "De Poolse Bruid" in Onderdendam. Waarzoot? Ja, in Onderdendam. In boerderij De Haver aan de oostzijde van het Boterdiep. Onderdendam ligt niet ver van Bedum. De film heb ik gezien met Monique Hendriks in de hoofdrol. Prachtig. De voorstelling schijnt net zo indrukwekkend te zijn. Alle voorstellingen waren uitverkocht dus ik ben hartstikke blij met de twee kaartjes. Vandaar dus dat ik gisteravond geen tijd had om iets in de gauwigheid te bedenken. Het zal u worst wezen waar ik gisteravond naar toe ga. Dat klinkt niet goed want gisteravond is verleden tijd maar ik schrijf dit op eergisteravond dus het moet nog gebeuren op dit moment van schrijven. Pfff, het wordt een beetje warrig zo. Eigenlijk is dat wel jammer want als ik dit gisteravond had geschreven, had ik mooi de ervaringen van de passerende Fiets4daagse met u kunnen delen want die fietsers kwamen gisteren door Beilen. Wij, van de Cerck, hebben speciaal hiervoor een onofficieel elektrischefietsbatterijoplaadpunt gecreëerd. Er ligt een snoerhaspel klaar om a la minuut in te pluggen. Ook hebben we een ouderwetse fietspomp klaarstaan voor platte tubes. Vandaag, woensdagmiddag, kwamen ook twee vrouwen aan met de vraag of ze hun fietsbatterij konden opladen. Dat kon. De haspel naar buiten de stekker door het raampje naar het stopcontact binnen en inpluggen maar. De dames namen plaats op het terras en bestelden een biertje. Eén biertje moest kunnen. Ik de stekker er gauw uitgehaald. De dames wilden afrekenen en ik gauw de stekker er weer in. Ik stelde voor om eerst even te kijken of de batterijen de gewenste volheid hadden. Dat was niet het geval. Ik zeg, dan kunt u het beste nog even een biertje drinken of u gaat nog even winkelen in het dorp. Dan pas ik wel op jullie fietsen. Ja, ik denk ook aan het belang van de gehele Beiler middenstand. Ze hadden geen behoefte om te gaan winkelen dus namen ze nog een biertje. "Op één been kun je niet staan immers", aldus de dames. "Doe er ook nog maar een schaal nacho's bij want we hebben best wel trek in wat eten." Een uur later waren de batterijen op de gewenste volheid en betaalden ze de rekening. Zelfs nog vier euro fooi voor de goede service. Allemaal blij.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!