

Afhaalmenu

vrijdag 18 november 2016

Kipfilet a la Cerck met friet en tomatensalade + toetje

€ 7,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Sinterklaas en geloof

Nu denkt u vast, "Daar gaan we weer." Nee, we gaan het niet over zwarte pietten hebben. We gaan het alleen over Sinterklaas hebben. Toen ik nog jong was en nog fris kwam Sinterklaas bij ons thuis. Ik geloofde in die tijd nog gewoon in Sinterklaas. Ik moest Sinterklaas altijd een doos sigaren geven van mijn ouders. Want de Sint mocht ook wel eens iets krijgen. Hij stak nooit een sigaar op. Naar ik later begrepen heb was dit vanwege brandgevaar. Het was altijd een fantastische avond en na een uurtje aanwezigheid ging Sinterklaas er weer vandoor. Met zijn doos sigaren. De kinderen moesten naar bed en de visite, opa's en oma's en ome Henkie bleven nog een tijdje. Ik sliep precies boven de woonkamer en hoorde na een tijdje dat Sinterklaas terug was gekomen. Ik herkende die typische Sinterklaasstem. De lucht van sigarenrook ging dwars door het plafond. Ik durfde natuurlijk niet naar beneden en tenslotte viel ik in slaap. De volgende morgen vroeg ik of Sinterklaas weer terug was gekomen om zijn sigaar op te roken. Dit bleek niet het geval. "Nee", zei mijn moeder, "dat was dominee de Ridder." Deze meneer de Ridder woonde in de Bisschopstraat naast de boerderij van mijn opa en oma. Dominee G. A. de Ridder, er is een school naar hem genoemd, was eigenlijk geen dominee maar voorganger in de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond. Hij heeft zich tijdens zijn leven ingezet voor de plaatselijke VVV, de NPB, de afdeling Beilen van de VVD, de Oudheidkamer, het Nieuwsblad van Beilen en het Openbaar Onderwijs en hij was Sinterklaas. Na zijn overlijden in 1970, ik was toen veertien, is mijn geloof in Sinterklaas in rook opgegaan. Al die tijd heb ik geen Sinterklaas ontmoet die een echte Sinterklaas was. Tot afgelopen zaterdag. Ik zag op TV Drenthe de intocht van Sinterklaas in Beilen en zag een Sinterklaas zoals ik die zag toen ik nog een klein jongetje was. Hij had de stem en de uitstraling van Sinterklaas uit mijn kindertijd. Dominee de Ridder was terug. Vanaf nu geloof ik dus weer in Sinterklaas. Het enige verschil is dat deze Sinterklaas geen sigaren rookt.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!