

Afhaalmenu

vrijdag 18 mei 2018

Schnitzel met ui, spek en champignons, gebakken aardappelen, sla en toetje

€ 8,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Klein (zaken)reisje

Afgelopen dinsdag en woensdag was de Cerck gesloten. Dit in verband met een kleine zaken, studiereis naar die Heimat. Duitsland dus, als u begrijpt wat ik bedoel. Van mijn nieuwe neef Jan hoorde ik dat Ditzum een bijzonder leuk plaatsje is daar boven in Duitsland. Het ligt aan deze kant van de Eems. De reis er naar toe is al heel prettig langs smalle wegen door het Duitse boerenland. Trouwens tot aan Bunde zijn de wegen van normale breedte. Daarna wordt het erg landelijk. Mij werd een restaurant aanbevolen geheten Restaurant Altes Haus am Siel. Ditzum is maar een klein plaatsje met een grote scheepswerf Bultjen die bekend staat om zijn houten boten en dat al meer dan honderd jaar. Maar goed, we waren daar op maandag en alles was gesloten. Ik dacht dan gaan we naar Pogum dat ligt een eindje verderop. Voordat we op weg gingen kwamen twee fietsende Duitsers met dikke buiken en een fietshelm op ons vragen welke kant ze op moesten naar Emden. Ik wees met mijn vinger naar het noord- westen. We stonden boven aan de dijk en daar liep een weg overheen. Er zat echter een hek voor. Ik bood aan het hek voor hen te openen dan konden ze immer gerade aus naar Emden, aldus mijzelf. Dat vonden ze sehr nett. Die Holländer sind doch sehr nette leute. Ze waren nog maar goed en wel op weg toen er een gast van die scheepswerf kwam vragen wat die gasten op die fiets daar op de dijk moesten. Ik zei dat ze naar Emden gingen. Dat was onmogelijk via die dijk. Over 12 kilometer kunnen ze alleen nog maar terug zei die meneer. Die weg was er alleen voor de schapenboeren die schapen op de dijk hadden grazen. Ik stelde voor om onmiddellijk door te reizen naar Pogum. Behalve een klein kerkje en drie boerderijen was daar verder niets. We kwamen vanzelf weer in Bunde terecht alwaar we op een terras voor een paar garageboxen aan de doorgaande weg een bratwurst met pommes frites hebben genuttigd. De volgende dag maar even naar het Lauwersmeer dat vooral bekend staat om de stilte en de vele soorten weidevogels. Helaas er werd oorlogje gespeeld op het vlakbij gelegen militaire oefenterrein. Angstaanjagende gewersalvo's waren niet van de lucht. Helikopters knetterden over de omgeving. Gelukkig hadden ze lunchpauze van één tot twee maar daarna begon het gewoon weer overnieuw. Ik denk dat de trekvogels van schrik aan het trekken zijn geslagen. Wij vertrokken ook maar want het was niet te harden. Het waren twee fantastische dagen. Afgelopen woensdag nog even de nieuwe terrasbanken in de beits gezet. Ze zijn inmiddels droog.

Volgende week vrijdag is er weer live muziek met de band Last Time. Aanvang 21.30 uur

P.S. Nog niets weer van de gemeente Midden-Drenthe gehoord.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!