

# Afhaalmenu

Vrijdag 18 juni 2021

**Varkenshaassaté met friet en sla**

**€ 10,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

## Politiek

Dan zit ik op mijn schommelbankje onder de magnolia en dan denk ik aan wat er zo allemaal in de wereld voorbij komt. In dit geval moest ik denken aan Pieter Omtzigt. U weet wel die CDA meneer die was gevraagd om die toestanden van die toeslagenaffaire eens nader te onderzoeken. Deze taak heeft Omtzigt serieus genomen. Dit tot ergernis van zijn mede partijgenoten en de rest van de regering. Het was waarschijnlijk niet de bedoeling dat dit onderzoek zo serieus werd genomen door de toeslagencommissie. Hij heeft, met zijn team, waaronder ook Renske Leijten, na heel veel tegenwerking van iedereen die zich aangesproken voelde, en dat waren er nogal wat, de onderste steen boven gekregen. Het heeft even geduurd maar het rapport liegt er niet om. Vervolgens wordt hij door alles en iedereen op een walgelijke manier af geserveerd. Vooral door zijn eigen goed christelijke partijgenoten. Ik moet dan even aan de plaatselijke politiek denken. Jaren geleden had de heer Dukker van D 66 zitting in de gemeenteraad van Midden-Drenthe. Hij legde indertijd ook de misstanden bloot in de gemeenteraad met haar burgemeester, wethouders en raadsleden. Het enige verschil met Omtzigt was dat de heer Dukker niet was gevraagd om dit te doen. Iedere raadsvergadering was het raak. De plaatselijke journalist van de Krant van Midden Drenthe werd er moe van. "Die heer Dukker heeft ook altijd wat", liet hij mij eens weten. Meneer Dukker was gewoon een eerlijke politicus die van alles mis zag gaan. En dat was nogal wat. Totdat ook meneer Dukker de handdoek in de ring gooide en de politiek verliet. Hij werd hem, evenals Omtzigt, onmogelijk gemaakt. Het was vechten tegen de bierkaai. Er is geen plaats voor gedreven eerlijke politici in Nederland. Zowel op landelijk als plaatselijk niveau. Het hele spul van Den Haag tot in de verschillende provincies en gemeentes houdt elkaar in stand en de hand boven het hoofd. Terwijl wij, de hardwerkende burgers van Nederland, hun salaris betalen. Mocht er dan toch iemand een vreselijke blunder hebben begaan dan is er altijd nog het wachtgeld dat ook met belastinggeld wordt betaald. Nu had ik pas een gesprek met Hans D, niet Hans Dukker, die in Midden-Drenthe een politieke partij wil oprichten. Samen met mijzelf. Vier jaar geleden heb ik het daar ook al eens over gehad maar toen waren we te laat om ons in te laten schrijven. De Partij Voor De Mensen. Die voor de dieren is er immers al. Transparantie willen we nastreven. Hetzelfde geneuzel als al die andere partijen. Eerst nog even een partijprogramma schrijven. Heeft u nog ideeën?

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**