

Afhaalmenu

vrijdag 17 november 2017

Menu 1

Rollade (half om half) met gebakken aardappelen, sla en een toetje

€ 8,00

Menu 2

Erwtensoep met roggebrood en spek

€ 5,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

November

Als het november is dan neemt de somberheid met rasse schreden toe. Grijs, nat, koud en winderig. Een mens wordt niet blij van deze maand. De welbekende dichter Jacobus Cornelis Bloem kon er ook niet tegen. De laatste vier regels van zijn gedicht November:

Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan den tijd:
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd .
J.C. Bloem

Meteen hebben we een bruggetje naar het "lege" Hart van Drenthe, oftewel het centrum van Beilen dat er in november ook niet al te vrolijk bij ligt. De komende week kunnen we kennis nemen van het centrumplan dat opgesteld is naar aanleiding van 600 reacties die binnenkwamen van de Beiler burgers. Veel gehoord is 'meer groen'. Waar moet dan meer groen komen? Op ons terras hebben we aan beide kanten een pergola laten neerzetten. Bij allebei hebben we een blauwe regen geplant. Geregeld komt de buurvrouw vragen of we wel willen snoeien want haar winkel komt uit het zicht. Dat doen we dan ook onmiddellijk. Ik wil hier maar mee zeggen dat het groen dat wordt aangeplant lelijk in de weg kan staan. Dan kun je nog wat doen aan het wegdek maar vraag me niet wat. Ook komt het autovrij en luw weer aan bod en de rijrichtingen van de straten in het centrum. Kortom, ik zou niet weten hoe je dit moet aanpakken. Het gaat ook al langer dan vijftig jaar over hetzelfde euvel. Steeds is er weer iets geprobeerd wat natuurlijk niet altijd verkeerd was maar het is nog niet gelukt om er echt een uitnodigend en aantrekkelijk centrum van te maken. Wie weet komt daar nu verandering in. In november ligt trouwens ieder dorps of stadscentrum er troosteloos bij.

Nog even over de Top 2000 stembus: De bus komt op vrijdag 1 december om 7.30 uur en blijft tot 10.00 uur staan. Dus niet zoals eerder vermeld al om zes uur in de morgen. Gelukkig is november dan weer voorbij.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!