

## Afhaalmenu

vrijdag 17 mei 2019

**Nasi met stokje saté en gebakken eitje plus een toetje**

**€ 8,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)  
Tel. 0593 523288

### Feest

Het was een mooi feest. Het jubileumfeest. Het had van mij niet gehoeven maar de kinderen vonden dat het niet stilletjes voorbij kon gaan. Afgelopen zaterdag werd het 15 jarige jubileum gevierd. Dit bracht tevens aan het licht dat ik (te) oud wordt. Dochter Marloes had een DJ ingehuurd om de spreekwoordelijke Dance Classics te draaien. Na eerst de gehele tent versierd te hebben kwam er een man voorrijden die de DJ bleek te zijn. Het was zo rond een uur of acht zaterdagavond. Ik denk dan, wat moet je nou met een DJ? Je kunt toch zelf ook plaatjes opzetten die je graag wilt horen. Maar goed, een DJ dus. De hele handel geïnstalleerd en dan wachten op de gasten. Voor hetzelfde geld komen er maar een man of tien en dan zit je daar maar wat te zitten. Om een uur of negen kwamen de eerste gasten die we verwelkomden met een welkomstdrankje. Ik typte welkomstdrankje in maar daar komt een rood streepje onder. Er moet een t bij in. Welkomst en dan drankje er achter. Dom, dom, dom. Die DJ begon zijn plaatjes te draaien. Het zijn helemaal geen plaatjes want die gast had alles in zijn computer zitten. De romantiek is er wel een beetje af al hoor je dat niet. "That's the way uhu uhu, I like it uhu uhu" dat soort muziek. Ik wilde zeggen dat soort shit maar dat is niet netjes. Ik zeg dus op een gegeven moment wat een k\*t muziek draait die gast. Het toegestroomde publiek vond het prachtig en er werd gedanst alsof hun leven er van afhing. De tent vol en groot feest. Het werd echt gezellig.

Blij verrast door het bezoek van de aanwezige gasten waarvan ik felicitaties, en nog mooier, enkele cadeaus mocht ontvangen. Echt fantastisch leuk. Hiervoor ben ik enige dank verschuldigd. Hartelijk dank! Maria, je zoon hangt aan de muur hoor. Dit moest even tussendoor. Ik heb zelf ook nog even gedanst maar ik voel mij hierbij altijd wat ongemakkelijk. Wel heel veel stiekem gedanst met zo'n beetje iedereen. Ik hoop dat ze het leuk vonden. Zo dat is achter de rug. Gaan we weer gewoon verder met op vrijdag 31 mei weer live muziek. Deze keer met de band **Blues Juice** met gitarist Woody Vermeltvort. Deze kent u ongetwijfeld nog wel van La Douche. Voor het Midzomerfeest op 21 juni is de band **Soul XS** vastgelegd. Gaaf hè?

**Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!**