

Afhaalmenu

vrijdag 16 oktober

**Mini gehaktballetjes met gebakken aardappelen, salade
en een toetje**

€ 7,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Van alles en nog wat

Ooit heb ik weleens via dit schrijven aangegeven dat ik verkeerdhorend ben en dat dit, waarschijnlijk, niet aan mij ligt. Zo heb ik eens geschreven dat er een gast vroeg of mijn pa dood is. Tien minuten later vroeg hij waar zijn spa rood bleef. Vandaag besteld een echtpaar twee koffie. Ik breng het er naar toe en wat bleek? Het moest een thee en een koffie zijn. Gelukkig was het niet zo druk dus dit was zo opgelost. Gisteravond een groep eters in de zaak. Tijdens het toetje vraagt een mevrouw mij waarom er een klein hoekje uit het linker vorktandje is geslepen. Haar buurman had dit niet. Bij veel gebaksvorkjes is inderdaad een hoekje uit het, als u het vorkje op de rug legt, linker vorktandje gehaald. In die ruim elf jaar dat ik in de Cerck zit heeft nog nooit iemand mij hier naar gevraagd en ik moest het antwoord dan ook schuldig blijven. Googelen dus. Deze vraag was eerder gegoogeld. Er stond een plaatje bij.

Bij het eten van een gebakje zetten rechtshandigen met die kant druk om een stukje af te snijden. Om die reden is de linkertand van de vork ook platter en breder. Het puntje dat ontstaat door de uitsparing van een hoekje is bedoeld om een dikke deegbodemp mee te breken, zoals die van een tompouce. Voor linkshandige mensen zijn speciale gebaksvorkjes te koop waarvan het snijvlak rechts zit.

Nu wil het geval dat onze gebaksvorkje een hoekje missen aan de binnenkant van het linker tandje. Op de foto was er een hoekje van de buitenkant van het linker vorktandje. Lijkt mij ook logischer. Wij hebben dus al die jaren de gasten laten aanmodderen met verkeerd om hoekje van linker vorktandje. Nooit iets van gemerkt. Wij, van de Cerck, bieden bij deze onze welgemeende excuses aan. Wij beloven dat we dit probleem oplossen voor elke klant die erdoor geraakt is. En gaan er alles aan doen om uw vertrouwen terug te winnen. Deze laatste twee zinnen heb ik uit de paginagrote VW advertentie.

Zo, dan neem ik nu een overheerlijk Bockbierje. Even voorproeven voor morgen. Vanaf 15.00 uur bockbier op het Cerckplein.

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten!