

Afhaalmenu

Vrijdag 16 oktober 2009

Menu 1

**Schnitzel met peperroomsaus gebakken aardappelen
en groente**

€8,50

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

tel. **0593 523288**

Rust

De rust is in zijn geheel teruggekeerd. Geen overlast van Duurzaam Verblijf, geen burgemeesters op de stoep, geen pers maar ook geen gasten meer. Nu zijn er natuurlijk nog wel gasten maar het hectische is er even van af. De herfst heeft zijn aanvang genomen. Bezinning is op zijn plaats. Na een mooie zomer waarin iedereen deed of er niets aan de hand was is het, denk ik, nu tijd om de zaken even op een rijtje te zetten. Ik weet niet hoe het bij u in de winkel is maar ik hoorde van enkele collega ondernemers hetzelfde geluid. Over een maand komt sinterklaas alweer. Dure tijden komen er aan. Tuus koffie drink'n kost niks.

Gisteravond had ik twee tafeltjes van twee personen te eten. Het was best gezellig en deze gasten begrepen maar niet waarom het in Beilen zo moeilijk is om een goed restaurant te beginnen. Er zijn in Beilen bijna geen gelegenheden om eens lekker uit eten te gaan aldus deze gasten. Dat ik gisteravond niet vol zat lag in ieder geval niet aan de keuken. Bij navraag bleek het ook niet aan mij te liggen. Beilen is wat deze materie betreft een moeizaam dorp. Wij, van de Cerck, zullen geduld moeten hebben. Ooit zal de Cerck een begrip zijn in Beilen en omgeving. Als we een jaar verder zijn zullen de gasten ruim van te voren moeten reserveren om een tafeltje te bemachtigen in de Cerck. Was dit maar geen fantasie! De tijd zal het leren. We gaan gewoon door en zullen er alles aan doen om de gasten tevreden te stellen. Gezien de reacties gaat het vast wel goed komen.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!