

Afhaalmenu

vrijdag 16 oktober 2020

Weer eens geen menu

€ 0,00

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Lockdown

Daar zitten we dan. In een gedeeltelijke lockdown. Afgelopen dinsdagavond voor de televisie. De persconferentie van meneer Rutte en meneer de Jonge zou om zeven uur beginnen. Wat zou er besloten zijn? Een heleboel was al uitgelekt. Toch was het wel even slikken toen ik hoorde dat de horeca vanaf woensdagavond tien uur voor een maand de deuren moest sluiten.

Ik had er op gerekend dat het met onmiddellijke ingang zou zijn. Moest ik nog een hele dag werken. Maar goed, de horeca is weer eens de klos. Die zit in het verkeerde gedeelte van de gedeeltelijke lockdown. De eerste vier weken kunnen de deuren gesloten blijven. De schade van de eerste (intelligente) lockdown waren we nog aan het herstellen. Bijna uit de rode cijfers en hupsakee daar komt een gedeeltelijke lockdown. Gelukkig bezitten wij, van de Cerck, een enorme veerkracht. De zaken gingen de gehele zomer en najaar hartstikke goed. Vorige week

een prachtige voorstelling van Debby Petter en afgelopen zaterdag bockbier proeven. Dit laatste was verdomd gezellig. We kregen weer helemaal de smaak te pakken. Net toen het te gezellig werd koekoede de koekoek uit de koekoeksklok tien keer en moesten we stoppen. Dit moest van de regering. Die koekoek kan nu ook vier weken uitrusten. Ikzelf ben nu de caravan

ontvlucht en verblijf in het uiterste noorden van Nederland in afwachting van verdere ontwikkelingen. Af en toe wat mediteren, filosoferen, wandelen met of zonder hond en de nodige boodschappen doen. Ja, een mens moet wel eten en drinken. Anders zal het sterven.

Nu we het toch over de hond hebben. Die had een hernia perinealis waardoor de blaas en prostaat bekneld lagen. Deze inklemming zorgde er voor dat het een spoedgeval was. Het was de dood of de gladiolen. Het werd een operatie in de dierenkliniek in Zwolle. Ik zal u de details besparen maar hij is weer helemaal het mannetje maar dan nu zonder ballen. Dat voor nog geen tweeduizend euro. Je raakt toch gehecht aan zo'n beestje. Andersom ook trouwens.

Verder weet ik het ook niet. Sterkte met de koopavond tot acht uur en we zien elkaar.

Wanneer????