

# Afhaalmenu

Vrijdag 16 april 2021

**Salade met zongedroogde tomaat en olijven**

**Pasta (penne met seranoham, groenten en mozzarella**

**€ 10,00**

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)

Tel. 0593 523288

## **Er is een Rotterdammer heengegaan**

Wilde ik u net op de hoogte brengen van mijn gevorderde vogelaarpraktijken, lees ik in de Krant van Midden-Drenthe dat er een Rotterdammer is heengegaan. Niet zo maar een Rotterdammer. J.C. oftewel Jan Cevering. Hij was de grondlegger van het Beiler Kontje. Jaren heeft hij bij mijn vader en later bij mij in de bakkerij gewerkt. Niemand heeft zoveel invloed op mijn bakkersleven gehad dan J.C. Hij was de Johan Cruijff onder de banketbakkers. Dat overdrijf ik niet. Het was een heel bijzondere man. Tevens goudeerlijk en met het hart op de goede plaats al waren daar de meningen wel eens verdeeld over. Onder het eten kwamen zijn spreuken altijd ter tafel.

“Eigenheimers waren beter, toch ben ik nog een goede eter.” en “Wie al te gulzig eet van deze gort, komt zeker straks een bon tekort.” Hij had de oorlog meegemaakt in Rotterdam. “Je zit er in te graaien alsof je goud vindt, maar je vind nog geen roestige spijker.” Hij had ook wel eens vieze praatjes. Hij kleepte zich altijd om op zolder. Nadat hij huiswaarts was gegaan kwam hij een kwartier later terug op de fiets. “Ik ben mijn broek vergeten aan te doen.” riep hij. Hij was in zijn onderbroek met zijn regenjas aan een eindje door Beilen gefietst. Dat vond hij leuk. Wat kon Jan goed banket bakken. Als het moest ging hij zo voor de kerst twee dagen en nachten door met werken. Aan kwaliteit werd niet ingeboet. Hij kon ook wel met zes verschillende dingen bezig zijn. Korstdeeg toeren, schuimplakken opspuiten, cake draaien, gebak opspuiten, kontebakjes maken en dan hielp hij ook nog met brood uit de oven halen. Wat een vakman was dat. Dan had hij de hele werkbank vol staan met gebak dat nog moest worden opgespoten.

Ging hij her en der wat gebakjes opspuiten en dan begon hij vooraan. Dan kwam hij bij die gebakjes aan die al waren opgespoten en dan zei hij, “Dat schiet lekker op die is al klaar,” Vond hij leuk. Wat hij niet leuk vond was dat anderen hem gingen vertellen hoe hij het moest doen. Hij was bezig met de bruidstaart voor mijn huwelijk toen mijn toenmalige aanstaande iets over de bruidstaart in wording zei. Ik zie hem nog scheldend wegfietsen. Het is uiteindelijk toch nog goed gekomen. Ik ging ook wel eens met hem vissen. Dan riep hij op z'n Rotterdams naar de overkant, “U ken beter aan deze kant komen zitten dan heppie ook niet zo'n lange hengel nodig.” Vond hij leuk. Jan was denk ik wel de meest kleurrijke figuur die ik ooit gekend heb. Beter banketbakker ben ik ook nooit meer tegengekomen. Ik kan er eigenlijk wel een boek over schrijven maar ik laat het hierbij. Zonder Jan had mijn leven er anders uitgezien maar beslist niet beter,

**J.C. Bedankt!**